

**ACADEMIEJAAR 2020-2021  
NUMMER 4**

# 'T SCHAVOTJE

---

**BLAD VOOR DE CRIMINOLOGIESTUDENT**





# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord.....	6
Kalender.....	7
Zangavond .....	8
Kookworkshop.....	9
Sportactiviteit.....	11
Webinar.....	12
Podcasts .....	15
Unsolved mystery.....	21
Stamcafés .....	26

# knaek.

Dé studenten  
kortingspas.





# Voorwoord

Beste criminologen in spé,

Hopelijk gaat alles goed met jullie en zijn jullie vol goede moed dit tweede semester gestart!

Jammer genoeg is het nog steeds niet mogelijk om terug activiteiten *in real life* te doen maar wij hebben toch voor een aantal leuke alternatieven gezorgd!

In dit schavotje ontdek je de kalender voor het tweede semester, verslagjes van reeds geweeste activiteiten, prachtige gedichtjes van onze schachtjes voor hun meters,...

Veel liefs van jullie scriptoren,

Helena en Liese



# Kalender

## 2de semester

### Februari

- 9 Clubavond
- 16 Nadoop
- 17 Valentijn speed date
- 23 schachtenclubavond
- 25 Filmavond

### Maart

- 2 Zangavond
- 4 Kook-along
- 9 Schachtenquiz
- 11 Kroegentocht
- 16 Clubavond
- 23 Clubavond
- 25 Webinar
- 30 Cocktail-workshop

### April

- 19 - 23  
Commi's vs schachten
- 27 Info praesidium

### Mei

- 6 Verkiezingen
- 10 Nieuw praesidium



# Zangavond

Natuurlijk missen we cantussen allemaal heel hard! Daarnaast wouden we ook de schachtjes is laten kennismaken met hoe een cantus nu eigenlijk in zijn werking, welke liedjes we zingen, hoe je met manieren drinkt,...daarom organiseerden we een zangavond!

Een hele avond lang konden we luisteren naar de engelenstem van Jenne, die al de liedjes prachtig voor zong. Door deze avond verlangt iedereen stiekem nog meer om weer een cantus in het echt te doen en mee te brullen met hun favoriete liedjes en ondertussen gezellig pintjes met je vrienden te drinken. Fingers crossed dat dit snel weer mag





# Kookworkshop

Er bestaat niets leuker dan samen gezellig koken op kot. Jammer genoeg is dit niet meer mogelijk om te doen, maar onze cantor Jenne had daar een goed idee op. Een kookworkshop! Gezellig samen koken via zoom met de instructies van de beste kok van Vlaanderen en omstreken!

Op het menu stond zoete aardappelpurree! Als je interesses hebt om dit nog is opnieuw te maken kan je hieronder het recept vinden!

Smakelijk!





## Zoete aardappelpuree

### Ingrediënten

Voor 2 personen

- 1/2 kilo zoete aardappel
- 200g andijvie (gesneden)
- 100g (tuin)erwten
- 250g gehakt
- 100g spek
- een fijngesneden teentje knoflook (of 2, of 3)
- boter
- zout, peper en kruiden naar keuze

### Bereidingswijze

- Kook de geschilde en gesneden aardappelen gaar in zout water in ongeveer 20 minuten en voeg hier de tuinerwten aan toe in de laatste 3 minuten.
- Giet de zoete aardappelen en de erwten af en hou een kopje kookvocht opzij.
- Meng de knoflook met de kruiden door het gehakt en maak hier balletjes van.
- Bak het spek zonder olie/boter tot ze mooi krokant zijn. Bak de gehaktballen daarna op een laag vuur voor ongeveer 10 à 15 minuten. Vergeet niet het bakvet nog even te houden.
- Pureer de zoete aardappel tot een grove puree
- Schep de andijvie, het spek, het bakvet en het kookvocht door de puree. Roer alles voorzichtig door elkaar.



Voor de vegetarische versie: vervang het gehakt door vegetarisch gehakt. (Quorn)  
Laat het spek weg.

# Sportactiviteit

Het blijft belangrijk om voldoende te bewegen en geef nu zelf toe, veel andere dingen mogen we toch niet doen? Dus neem zeker deel aan deze zotte lombro sportcompetitie van 28 februari tot 4 april. Elke week worden jullie uitgedaagd voor een nieuwe uitdaging! Soms zal dit een sportieve uitdaging zijn, soms eerder creatief. Je kan punten verdienen per opdracht die je voltooit en zo wordt er een klassement opgezet. Na afloop van al de uitdagingen zal er een algemene winnaar worden uitgeroepen. Indien je meer wil te weten komen over deze sportcompetitie, check dan zeker is onze “sport Lombro” groep op Facebook.



# Webinar

## **Plegers van zedenfeiten: what's in a name?**

"Er bestaat niet zoiets als dé seksuele dader, ze vormen een heel heterogene groep"

Minne De Boeck vertelt ons in deze boeiende webinar meer over plegers van zedenfeiten, met nadruk op de misvattingen hierrond. Aan de hand van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring zal ze enkele mythes doorprikken en verduidelijken hoe de behandeling van seksuele daders georganiseerd wordt.

Minne De Boeck studeerde Criminologie aan de Universiteit van Gent, daarna volgde ze er de Master Conflict en Development. Ze werkt als criminologe op het Universitair Forensisch Centrum (UFC) en is er coördinator van de steunopdrachten in het kader van het Samenwerkingsakkoord Daders van Seksueel Misbruik. Minne geeft ook opleidingen in risicotaxatie en is projectverantwoordelijke van Stop it Now! Vlaanderen, een preventieproject in het kader van seksueel kindermisbruik. Verder is ze als criminologe betrokken bij het UFC behandelcentrum in het kader van het intakebeleid, risicotaxatie- management en adviesverlening.

**Wanneer?** 25 maart 2021

**Hoe laat?** 20u (duur: 1,5 uur)

**Waar?** Op zoom, de link volgt nog

**Inschrijven?** Via de website (inschrijvingen sluiten dinsdag 23 maart)

Tot dan!

Cultuur



PLEGERS VAN ZEDENFEITEN:  
WHAT'S IN A NAME?

MET MINNE DE BOECK

 Donderdag 25 maart  Zoom  20 uur

 



B a y o. ©



**TOPCOPY** GREEN

ECO PRINTSHOP

<https://www.facebook.com/topcopygreen>

# Podcasts

Ben je vermoeid van heel de dag op je scherm te kijken en wil je wat bijleren? Dan is een podcast luisteren het ideale idee! Wij hebben voor jullie hieronder een aantal podcast uitgelicht die zeker de moeite waard zijn om te beluisteren! Al deze podcast zijn te vinden op spotify!

- De volksjury

De volksjury speculeert over (onopgeloste) moordzaken en telt momenteel al 63 afleveringen. Het gaat over verscheiden onderwerpen zoals de parachutemoord, de bende van Nijvel, Marc Dutroux, Andras Pandy,... en nog veel meer!

- Detroit's daily docket

Deze podcast werd ter sprake gebracht bij het keuzevak gerechtelijke geneeskunde. Het is dus zeker de moeite voor de studenten die dit vak opnemen om deze podcast te beluisteren. De podcast gaat over verschillende onderwerpen van forensische pathologie. Momenteel zijn er 12 afleveringen om te beluisteren.

- De Criminoloog

Deze Nederlands podcast leert je op een toegankelijke manier kennismaken met criminologie. Er wordt in gesprek gegaan met verschillende onderzoekers en andere mensen uit het criminologisch werkveld. Verscheidene criminologische thema's komen aan bod zoals groene criminologie, cybercrime, het gevangeniswezen, georganiseerde misdaad,...

- Criminaliteit & samenleving

Deze podcast werd gemaakt door een studentenvereniging Criminologie aan de Erasmus universiteit in Amsterdam. Je komt hier meer te weten over de mogelijkheden van criminologie doordat er verschillende personen uit het criminologisch werkveld vertellen over hun onderzoeken.



# Gedichtjes

Zoals elke jaar, werd er ook dit jaar, digitaal, een schachtenclubavond georganiseerd waarbij onze schachtjes hun beste rijmpjes en mooiste woorden mochten bovenhalen. En wat hebben ze dat goed gedaan! Sommige schachten gingen er zo hard voor dat ze gewoon een heel liedje maakten voor hun meters. Wij willen jullie dit dan ook zeker niet onthouden! Veel leesplezier.

Ik zing dit lied voor het lot dat zorgde  
Dat Merel en Nadia mijn meterkes zijn  
Wat zijn ze lief en wat zullen ze zorgen  
Dat ik bij Lombro mezelf kan zijn  
Geef hen applaus wat ze zijn echt de beste  
Niemand die ze afpakken kan van mij  
Hebben ze 't koud dan geef ik mijn veste  
Hebben ze dorst dan een pintje derbij  
Vanaf het weer kan dan zal ik ze trakteren  
Knuffelen, dansen, een feestje zalt zijn  
Ja ik zou ze elke dag kunnen eren  
Wat ben ik blij dat ze mijn meters zijn  
Geef hen applaus wat ze zijn echt de beste  
Niemand die ze afpakken kan van mij  
Hebben ze 't koud dan geef ik mijn veste  
Hebben ze dorst dan een pintje derbij  
Hebben ze dorst.... Dan een pintje derbijjjjjj

Momenteel leven we in een moeilijk tijd  
Nee nee, van mijn meters heb ik geen spijt  
Bij jullie kan ik terecht met al mijn vragen  
Nee nee, over mijn meters valt er zeker niet te  
klagen 50 euro hebben zij voor mij betaald  
Nee nee, ik heb nog geen seconde gebaald  
Één voor één zijn jullie voor mij een echte maat  
Nee nee, naar mijn meters toe is er geen haat  
Bauke, Ylja, Lies en Lore ik hoop dat we samen  
eens kunnen feesten dit jaar  
Ja ja, mijn meters staan altijd voor mij klaar

Lieve Nadia en Boris,  
mijn entree als Nederlander was soms lastig maar werd door jullie erg chill.  
Jullie betrokkenheid maakt voor mij echt het verschil.  
Jullie zijn als meter en peter voor mij dus echt een blessing! Wanneer we  
ooit gaan feesten gaat er zeker wel een fles in (of meer)  
Door de corona tijd ken ik jullie helaas nog amper, Maar als het is kan  
drinken we zeker een pintje in de amber!  
Ik kijk erg uit naar de leuke band die we gaan krijgen met elkaar. Volgens  
mij gaat het met ons helemaal goed komen, ondanks dit rotjaar  
Maar voor alsnog houden we het gezellig op de Discord, Maar wie weet  
volgend jaar op wintersport?  
Ik kijk er naar uit jullie in het echt te zien, nu maar hopen dat ik hierna mijn  
lint nogsteeds verdien  
lieve meter en peter, voor jullie zal ik alles doen. Dat doe ik met liefde,  
ookal is het de veter van je schoen.

'T begon allemaal in het mooie Gent I  
k was het daar al snel gewend  
Lekker biertjes drinken in de stad  
En toen kwamen mijn meters en peter op mijn pad  
Ze hadden mij als snel overtuigd om bij lombro aan te sluiten  
Mijn enthousiasme was makkelijk te uiten  
Samen met Lauren werd ik dus lid van de vereniging  
We waren al snel elke dinsdagavond online aan de gin  
Ik kreeg er 2 mooie meters en een peter bij  
Dat maakte mij natuurlijk enorm blij  
Ze zijn natuurlijk een beetje blut  
Maar ik beloooooof het, ik zet jullie niet voor schut! Zaterdag krijg ik eindelijk mijn lint  
Dat maakt mij direct al goed gezind  
Als laatste kreeg ik van Nadia en Chayenne een nieuwe naam  
Tis vanaf nu Lore Tine, aangenaam!  
Ahja en toch even melig afsluiten I

k ben heeeeel blij dat jullie mij gekocht hebben, kan mijn geen betere meters en peter voorstellen

Liefste meters en peters  
We hebben elkaar helaas nog niet zo vaak kunnen zien,  
alleen maar een paar keer via ons computerscreen  
Binnenkort kunnen we wel eens gaan wandelen  
En de overdracht van ons lintje afhandelen  
Samen met een cara in ons hand  
Kunnen we beginnen met het creëren van een band Elena, Jordy, Samuel en Stijn  
Ik kijk al uit naar de moment dat we met z'n allen weer kunnen genieten van een goed flesje wijn  
Ik hoop jullie nog vaak te zien in de toekomst in een bartje  
Groetjes van jullie schachtje Maartje

Als domme schacht ben ik begonnen  
T'is echt nie verzonnen  
Toen kreeg ik deze leuke meters  
Geloof mij veel beter dan peters!  
Ik mis nekeer samen iets drinken  
Na corana kunnen we da afvinken  
Feesten tot diep in de nacht  
En dronken thuis worden gebracht  
Maar danku om mij te kopen  
Daarom zal ik is voor jullie koken  
Met een lekker wijntje erbij  
Want da maakt ons zo blij Dus Rune Thais en lore  
Ik hoop nog veel van jullie te horen  
Geweldige meters dat zijn jullie wel

Mijn meters zijn een prachtig groepje van 3

Nina heeft de mooiste naam  
Er is geen naam die deze naam kan verslaan.  
Het is een eer om mijn naam met jou de te delen  
Want er zijn alleen maar voordelen

Jade is niet alleen alleen lief maar ook heel creatief  
Ze bedacht de "hydratatie van de ziel"  
Dit was een uitspraak dat ons echt beviel.  
Volgens mij gaat dit haar nog even blijven achtervolgen  
Daar zullen Louise en Jade wel voor zorgen.

En wat zouden we zonder Louise zijn  
Want zonder cursussen studeren is niet fijn  
Wat jij doet moet die cursus verkoop is echt niet evident  
En dat verdient een compliment  
Ik had sommige al weggeschoten met een katapult  
Maar jij behoud je geduld

Mijn meters zijn prachtige mensen  
Ik kon me er geen betere wensen

lieve meters

sinds kort ken ik jullie al wat beter  
en kan dit dus zeggen, wees maar zeker,  
dat jullie meters zijn met een hartje van goud,  
een echte schattenbout  
ik kan niet wachten om eindelijk vele leuke momentjes  
met jullie te delen  
want alleen in m'n kot, zit ik me wel wat te vervelen  
waar ik nog het allermeeste naar uit kijk,  
zijn de avondjes met moelleux en belini,  
en dat is nog maar iets mini,

verder wil ik nog zeggen, uit de grond van mijn hart,  
jullie zijn toch heel apart,  
apart in de positieve zin,  
en dat is voor mij, een echte win

dikke kus, jullie schacht ☐

# Unsolved mystery

Vanaf deze editie zal er in elk schavotje een verhaal te lezen zijn over een onopgeloste zaak. Het zijn waargebeurde verhalen met gebeurde feiten waar na al die jaren nog steeds geen antwoord op gevonden is.

Deze keer nemen we jullie mee in het verhaal van een seriemoordenaar, "The axeman of New Orleans".

Veel leesplezier!



## The Axeman of New Orleans

In mei 1918 begon een reeks seriemoorden die te wijten zijn aan de ongeïdentificeerde axeman. Deze seriemoordenaar koos vooral Italianen uit als zijn target. Hij ging steeds te werk door een bijl te stelen van zijn slachtoffer en deze vervolgens te gebruiken om de moord te plegen. Soms werd ook een scheermes gebruikt.

### Slachtoffers

De eerste slachtoffers waren Joseph en Catherine Maggio. Ze waren Italiaanse kruideniers. Beide slachtoffers waren aan het slapen wanneer de Axeman inbrak in hun huis. Hun kelen werden overgesneden met het scheermes en met de bijl werden hun hoofden ook nog eens ingeslagen.

De volgende aanval was op 27 Juni. Het slachtoffer was Louis Besumer en zijn maitresse Harriet Lowe. Ze werden beiden in hun slaap aangevallen met een bijl. De volgende morgen werden ze gevonden. Beiden hadden de aanval overleefd. Door een aantal beschuldigingen van Harriet werd Louis Besumer 2 keer gearresteerd. Eén keer op verdenking van de aanval en één keer op verdenking dat hij een Duitse spion was. Beide keren werd Louis Besumer terug vrijgelaten door gebrek aan bewijs. Harriet Lowe stierf uiteindelijk op 5 augustus.

Ook op 5 augustus vond de volgende aanval plaats. Deze keer op een zwangere vrouw, genaamd Anna Schneider. Ze werd in haar slaap meerdere keren het gezicht in geslagen met een lamp door wat ze zelf later verklaarde als een donker figuur. Anna overleefde de aanval en 2 dagen later werd haar dochttertje gezond geboren.

De volgende aanval was op Joseph Romano. Dit was een oude man die samen met zijn nichtjes woonde. De laatstgenoemden werden wakker door luide geluiden en wanneer ze Romano's kamer inliepen zagen ze een zware man in een donker kostuum en hoed weggrennen. Romano had enkele serieuze open wonden in zijn hoofd en was toch zelf nog in staat om naar de ambulance te lopen. Hij zou 2 dagen later overlijden aan zijn verwondingen.

Op 10 maart vond de volgende aanval van de Axeman plaats. Deze keer op Charles en Rosie Cortimiglia en hun 2-jarige dochter Mary. Ze werden allemaal terwijl ze sliepen aangevallen met een bijl. Mary was op slag dood. Zowel Charles als Rosie overleefden de aanval.

Volgend slachtoffer was Steve Boca. Hij zou de aanval ook overleven, maar herinnerde zich niets meer van die avond. Ook het slachtoffer daarna, Sarah Laumann zou de aanval overleven. Ook zij kon zich niets meer herinneren.

Het laatste slachtoffer was Mike Pepitone op 27 oktober 1919. Zijn vrouw werd midden in de nacht wakker en zag een man weglopen van hun slaapkamer. Pepitone was 18 keer het hoofd ingeslagen met een bijl en zou later overlijden aan zijn verwondingen.

### Brief

Misschien één van de meest mysterieuze elementen van deze seriemoordenaar is de brief die hij schreef naar de pers. Hierin zal je zien dat de Axeman zich voordoet als een bovennatuurlijk wezen. Het is ook interessant om de weten dat de inwoners van New Orleans de dreiging over de Jazz muziek serieus nemen. Op die avond werd overal Jazz muziek gespeeld. Mensen die geen muziek konden spelen in huis, gingen naar een Jazz bar om toch veilig te kunnen zijn. Die avond werd er niemand vermoord. Ook is er door die jazz avond een liedje gecreëerd met de naam "the mysterious axeman's Jazz" of ook wel "Don't scare me Papa" genoemd.

Hottest Hell, March 13, 1919

Esteemed Mortal of New Orleans: The Axeman

They have never caught me and they never will. They have never seen me, for I am invisible, even as the ether that surrounds your earth. I am not a human being, but a spirit and a demon from the hottest hell. I am what you Orleanians and your foolish police call the Axeman.

When I see fit, I shall come and claim other victims. I alone know whom they shall be. I shall leave no clue except my bloody axe, besmeared with blood and brains of he whom I have sent below to keep me company.

If you wish you may tell the police to be careful not to rile me. Of course, I am a reasonable spirit. I take no offense at the way they have conducted their investigations in the past. In fact, they have been so utterly stupid as to not only amuse me, but His Satanic Majesty, Francis Josef, etc. But tell them to beware. Let them not try to discover what I am, for it were better that they were never born than to incur the wrath of the Axeman. I don't think there is any need of such a warning, for I feel sure the police will always dodge me, as they have in the past. They are wise and know how to keep away from all harm.

Undoubtedly, you Orleanians think of me as a most horrible murderer, which I am, but I could be much worse if I wanted to. If I wished, I could pay a visit to your city every night. At will I could slay thousands of your best citizens (and the worst), for I am in close relationship with the Angel of Death.

Now, to be exact, at 12:15 (earthly time) on next Tuesday night, I am going to pass over New Orleans. In my infinite mercy, I am going to make a little proposition to you people. Here it is: I am very fond of jazz music, and I swear by all the devils in the nether regions that every person shall be spared in whose home a jazz band is in full swing at the time I have just mentioned. If everyone has a jazz band going, well, then, so much the better for you people. One thing is certain and that is that some of your people who do not jazz it out on that specific Tuesday night (if there be any) will get the axe.

Well, as I am cold and crave the warmth of my native Tartarus, and it is about time I leave your earthly home, I will cease my discourse. Hoping that thou wilt publish this, that it may go well with thee, I have been, am and will be the worst spirit that ever existed either in fact or realm of fancy.

--The Axeman







### Theorieën & verdachten

1. Niet alle opgenoemde aanvallen zijn het werk van de Axeman.

Er wordt gespeculeerd dat de laatste aanval op Mike Pepitone niet het werk van de Axeman is, maar eerder een Maffia afrekening. Pepitone's vader had in het verleden al een man vermoord.

Ook van de aanval op Louis Besumer en Harriet Lowe wordt gedacht dat deze niet het werk is van de Axeman.

Hiervoor komen we terug op Harriet die op twee momenten Louis beschuldigd. Eén keer van het feit dat hij een spion is en de andere keer van de aanval.

Bij deze theorie hoort ook het feit dat er gespeculeerd wordt op het internet dat sommige van de Axeman moorden gebeurd kunnen zijn door een copycat.

2. Joseph Mumfre

Esther Pepitone zou na de aanval verhuizen naar Los Angeles en hertrouwen met Angelo Albano. Twee jaar na de dood van Mike Pepitone, verdwijnt Albano plotseling. Hij is nooit meer teruggevonden. Esther vertelt dat voor hun huwelijk Angelo een zakenrelatie met een man had beëindigd die onder vele namen bestond, onder andere Joseph Mumfre. 5 december 1921 bezoekt Mumfre Esther's huis. Daar eist hij 500 dollars en alle juwelen. Met de dreiging dat hij haar zou vermoorden op dezelfde manier als hij haar man had vermoord. Esther schoot Mumfre daarop neer met een revolver. Hij was op slag dood.

Wanneer Esther gearresteerd werd voor de dood van Mumfre zei ze dat hij de Axeman is en dat ze hem de avond van de aanval op haar man had zien weglopen van de slaapkamer. Volgens de politie was er bewijs dat Mumfre linkt aan de dood van Mike Pepitone. Er zijn nog enkele, welliswaar indirecte, bewijzen die Mumfre verdacht maken.

Mumfre was de leider van een afpersingsbende in New Orleans die vooral focuste op Italianen. Bijna alle slachtoffers van de Axeman waren Italianen.

Mumfre was in en uit de gevangenis 10 jaar lang. De Axeman moorden kwamen overeen met de tijden dat hij uit de gevangenis was. Er was niet genoeg bewijs om Mumfre te linken aan de moorden. Na al die jaren zijn de reeks mysterieuze moorden nog steeds niet opgelost. Een definitief antwoord zal er waarschijnlijk nooit komen.

# Stamcafés



Blandijnberg 3,  
9000 Gent



Overpoortstraat 17,  
9000 gent

# Clublied

Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets

Melodie: The Wild Rover

Ik ben een student bij de Crimi's van Gent  
Het zuipen het drinken dat zijn we gewend.  
Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier.  
Gaat allen opzij want de Crimi's zijn hier!

Refrein:

Lombrosiana boven (Sex on the floor!), en dat voor altijd!  
Van hartzeer en zorgen  
voor immer bevrijd!

We leren van moorden van seks en geweld  
maar niemand van ons die daardoor wordt gekweld. Want  
na het studeren dan gaan we op pad.  
We stoeien, we flirten, we krijgen ze plat!

Lombrosiana boven (sex on the floor!), en dat voor altijd!  
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd! Lombrosiana  
boven, en dat voor altijd!  
We willen elkander voor nimmer meer kwijt!

