

'T SCHAVOTJE



blad voor de criminologie student



academiejaar 2015-2016 | nr. 3 | oktober editie | over de doop



Gemakkelijk bankieren op je smartphone?

Check de app KBC-Mobile Banking
en ontdek waarom we al jaren
uitstekende scores krijgen!
www.kbc.be/mobilebanking





"Here's to vague college memories that keep
3 old guys without much in common anymore
sharing a drink once a year."

INHOUD

Voorwoord.....	p. 6
Praeses dixit.....	p. 8
Schachtentemmer dixit.....	p. 9
Kalender.....	p. 11
Er was eens.....	p. 12
Pros & cons.....	p. 15
Lombrosiana.....	p. 16
Doopervaringen.....	p. 19
Tijdverdrijf.....	p. 22
Cantussen 1.0	p. 24
1 ^e Bach weekend.....	p.28
Oplossingen tijdverdrijf.....	p. 29

VOORWOORD

Dag allerliefste, hopelijk toekomstige schachtjes,

Deze editie van 't Schavotje is speciaal aan jullie gericht. In dit schavotje zullen wij jullie meer dan uitgebreid klaarstomen voor de doop. Wie Gent zegt, zegt studenten. Wie studenten zegt, zegt studentenverenigingen. En wie studentenverenigingen zegt, zegt DOOP.

Wie zich laat dopen, mag zich verzekeren dat zijn/haar studentenleven onvergetelijk wordt. Je laten dopen bij onze studentenvereniging is niet enkel een unieke ervaring, het is ook de manier om mensen te leren kennen die wel eens vrienden voor het leven kunnen worden.

Wij, jullie scriptoren, hebben ons ook allebei laten dopen en daar hebben wij nog geen seconde spijt van gehad! We zijn zelfs nog een stapje verder gegaan dan ons alleen te laten dopen, we zijn ook in het praesidium gegaan! Dat was het logische gevolg van echt niet genoeg te kunnen krijgen van Lombro en nog meer tijd met onze Lombro vrienden te willen samenbrengen! Liselot neemt ondertussen haar 2^e jaar een functie op zich en Sara haar eerste jaar. Wees niet verward, want als je je laat dopen staat de keuze je volledig vrij om al dan niet een functie op uw verantwoordelijkheid te nemen. Dit is natuurlijk nog een extra belevenis in je studentenleven. Wij verzekeren jullie dat je je nooit zult vervelen! En het staat mooi op uw CV ;)

Alles begint natuurlijk bij de keuze om je al dan niet te laten dopen, en met dit Schavotje willen we jullie nog wat extra informatie geven. Hopelijk is dat meer dan genoeg om al degenen die nog twijfelen te overtuigen dat er geen redenen zijn om u niet te laten dopen, en tientallen redenen om u wel te laten dopen! We zien jullie dan ook zeer graag op maandag 19 oktober in de Pere Total!

Maar dit is nog steeds het voorwoordje van jullie favoriete tijdverdrijf, laten we jullie niet langer in spanning wachten en blader snel verder naar de dingen die je zeker moet weten over de fameuze doop.

Veel leesplezier

Jullie scriptoren,

Sara & Liselot



PRAESES DIXIT

Beste criminologen in spé,

Over 2 weken is het weer tijd voor onze befaamde doopweek. Op maandag 19 oktober starten we met de schachtenverkoop, daar worden de personen die zich willen laten dopen verkocht aan een meter en/of peter, dinsdag 20 oktober is het dan tijd voor de doop zelf met aansluitend de doopcantus en donderdag 22 oktober gaan we met onze nieuwe schachtjes de cafés in de Overpoort verkennen.

In dit Schavotje zullen wij jullie proberen overtuigen om je te laten dopen bij Lombrosiana! Geloof niet alle wilde verhalen die je over dopen hoort, ik kan jullie verzekeren dat het allemaal zo erg niet is én dat het een once in a lifetime experience is! Bovendien is de doop bij de ene kring niet gelijk aan de doop van een andere kring. Ik denk dat ik voor alle gedoopte studenten kan spreken als ik zeg dat niemand er achteraf spijt van heeft dat hij of zij zich heeft laten dopen.

Daarbovenop zorgt de doop ervoor dat je een zeer hechte band krijgt met je medeschachten en leer je er vrienden voor het leven kennen.

Spreek gerust een van ons aan als je na het lezen van dit Schavotje nog vragen of twijfels hebt over de doop!

Ik hoop oprecht zoveel mogelijk van jullie te mogen verwelkomen in de Lombrosiana-familie!

Groetjes,
Jullie praeses,
Jackie Ceulenaere



SCHACHTENTEMMER DIXIT

Beste schachtjes in spe,

Zoals jullie wel al ervaren zullen hebben, is het dit jaar volledig anders dan in het middelbaar. Een grote aula, veel nieuwe mensen en voor sommigen zelfs een compleet nieuwe omgeving. Allemaal nieuwe ervaringen die op je afkomen en ondertussen zit je daar maar in de les, samen met je vrienden of helemaal alleen. En daar komen wij, het praesidium van Lombrosiana, dan kijken. Want wij zullen ervoor zorgen dat jullie een onvergetelijk jaar zullen beleven, veel nieuwe mensen zullen leren kennen en vrienden voor jullie verdere leven zullen maken. Dat garandeer ik jullie!

Om jullie bij te staan in de zoektocht naar de beste en leukste plaatsen, geneugten en studenten, die deze zalige studentenstad te bieden heeft, is studentenvereniging Lombrosiana gecreëerd in 1957. Wij slagen er dus al 58 jaar in om de meest fantastische, geniaalste, crimineelste en origineelste studenten voort te brengen. En om de volgende jaren onze voortzetting te garanderen organiseren wij dus een doop.

De doop is gevaarlijk, hoor ik soms wel eens zeggen. Fout, zeg ik dan en ik zal jullie vertellen waarom. In 58 jaar dopen is er nog nooit iemand gewond geraakt bij ons. Sterker nog, mensen die zich bij ons hebben laten dopen zijn er beter van geworden. Dus ja, je zal vuil worden, maar dat is het allemaal meer dan duizend keer waard. Vraag het maar eens aan onze commilitonen en praesidiumleden.

Voor al jullie vele vragen, angsten en twijfels organiseren wij een infomoment, zodat we al jullie bedenkingen kunnen wegnemen. Dit moment zal doorgaan op dinsdag 13 oktober in café De Amber, voor hen die dat nog niet weten liggen: het ligt schuin tegenover de Blandijn. Jullie zijn allen welkom vanaf 21u30 voor een gezellige babbel en om jullie te laten overtuigen, moest dit nog nodig zijn. Zo kan jullie geweldig jaar als schacht van Lombrosiana binnenkort beginnen!

Heb je hierna nog steeds vragen of twijfels of kon je niet aanwezig zijn op onze info-avond? Stuur dan een mail naar lombro.doop@gmail.com of stuur mij een persoonlijk berichtje via facebook. Ook als je nog opmerkingen of bedenkingen hebt ben ik steeds beschikbaar voor jullie.

Ik zie jullie graag terug op 19 en 20 oktober.

Jullie schachtentemmer,

Vincent de Meyer



KALENDER

THE ROAD TO LOMBROSIANA	
INFO & PROMOWEEK	
MAANDAG 12/10	Uitleg doop tijdens de les
DINSDAG 13/10	Clubavond met doopinfo @ Amber Red & White Party @ Pere Total
DONDERDAG 15/10	Kroegentocht
DOOPWEEK	
MAANDAG 19/10	Schachtenverkoop @ Pere Total
DINSDAG 20/10	Doop en doopcantus
DONDERDAG 22/10	Schachtenoverpoortrolling

meer informatie over alle komende evenementen en activiteiten is altijd te vinden op onze facebookpagina 'Lombrosiana'

ER WAS EENS... LOMBROSELLA

Er was eens een meisje met een hart van goud, genaamd Lombrosella. Op jonge leeftijd verloor ze haar moeder in een auto ongeluk. De jaren die volgden op het tragische ongeval waren zwaar, maar draaglijk, allemaal dankzij haar vader. Hij stond steeds voor haar klaar en deed iedere dag opnieuw zijn opperste best om een lach op haar gezicht te toveren. Op het moment dat hij haar toestemming vroeg om te hertrouwen zei ze dan ook onmiddellijk ja! Maar de vrouw met wie hij thuiskwam leek helemaal niet op haar warme vader. En haar twee dochters waren al minstens even koelbloedig als hun moeder.



De jaren verstreken, en Lombrosella was intussen afgestudeerd van het middelbaar. Haar vader had promotie gemaakt op zijn werk en was verantwoordelijk geworden voor een hele hoop buitenlandse projecten. Jammer genoeg gaf dit de kans aan zijn teerbemide vrouw en stiefdochter om Lombrosella verscheidene maanden per jaar uit te buiten.

Ze moest iedere nuttige en onnodige klus in het huishouden uitvoeren. Omdat ze zag dat haar stiefmoeder haar vader wel heel gelukkig maakte, durfde ze hier echter nooit iets over te zeggen.

Ondertussen was de tijd toch aangebroken dat ze naar de universiteit ging om verder te studeren. Ze hoopte dat dit ook zou betekenen dat ze van de tirannie van haar stieffamilie zou verlost zijn. Ze had beslist om Criminologie te studeren, zodat ze later hulp zou kunnen verlenen aan kinderen in moeilijke gezinssituaties.

Alles ging goed, tot ze op een avond tijdens het eten ter sprake bracht dat ze gedoopt wou worden bij Lombrosiana. Dit was een groots evenement, waar iedereen die ze kende en iedereen die ze niet kende naartoe ging gaan. Zelfs haar twee stiefzussen hadden zich reeds op aanwezig gezet op facebook. Maar haar stiefmoeder vond het niet kunnen dat zij ook zou gaan. Er was geen discussie mogelijk.

Enkele uren voor de doop begon, zat Lombrosella op haar kamer de wiskundetaak van een van haar stiefzussen voor te bereiden. Ze was alleen thuis want haar stiefmoeder was reeds vertrokken naar Gent om haar stiefzussen af te zetten op de doop. Plots klopte er iemand op haar kamerdeur. Zich angstig afvragend of haar stiefmoeder al zo vroeg terug was, deed ze de deur open. Daar stond een zwartharige, Indische jongen. Hij stelde zich voor als haar goede Schachtentemmer en zei dat hij haar zou helpen de doop van Lombrosiana alsnog te halen! Zijn naam was Vindy Lava. Lombrosella moest geen twee keer nadenken en kroop snel achterop de Vespa bij Vindy en zo gingen ze in volle vaart naar de Ledeganckstraat in Gent, waar ze net op tijd aankwamen.

Die avond beleefde ze de beste en meest magische avond van haar leven. Vanuit de verte zag ze dat haar twee stiefzussen reeds na enkele minuten al huilend wegrenden, omdat zij geen spatje vuil gewoon waren in hun leven. Lombrosella, die wel wat meer gewoon was, merkte al die vuiligheid niet eens op. Ze leerde enkele van de vriendelijkste en tofste mensen kennen tijdens haar doop en besepte dat dit het begin zou zijn van een veel avontuurlijker en leuker leven!



PROS & CONS

Dopen of niet dopen? That's the question!

Wat ik vaak doe, als ik een beslissing moet maken die niet zo eenvoudig is en waar verscheidene factoren bij meespelen, is een lijstje maken. Dat maakt alles overzichtelijker en duidelijker. Zo wordt vaak al snel duidelijk wat de beste keuze is, want in mijn hoofd vliegen al mijn gedachten toch gewoon maar wat in het rond. Ik heb zelf al even – om het jullie gemakkelijk te maken zeg maar – enkele dingen ingevuld!

Zou ik mij laten dopen bij Lombrosiana?	
JA	NEEN
Ik leer een hele hoop toffe mensen kennen	De doopnamiddag word ik vuil
Ik maak een paar van mijn beste vrienden van mijn studententijd	De doopnamiddag roepen ze tegen mij
Ik beleef fantastische tijden met mijn mede schachten	
Ik leer het toffe praesidium beter kennen	
Ik kan volgend jaar zelf in het praesidium met mijn vrienden	
Ik mag naar alle cantussen van Lombro en andere verenigingen	
Ik krijg een lintje om te dragen	
Er volgen tientallen gezellige avonden	

LOMBROSIANA

Lombrosiana werd gesticht op 24 januari 1957 door Wilfried Beck, Frans Bouckaert en Jos Van Overstraeten. Vandaag, 58 jaar later, beleven we nog steeds de zotste en leukste dingen bij Lombrosiana. Van openingsfuiven in de Twitch en onze grote Sexual Deviation Night in de Vooruit en verscheidene cantussen het hele jaar door, tot het afsluiten van iedere avond in de Pere, bij Lombro is er altijd wel een reden om te feesten! Daarnaast organiseren we ook non-alcoholische activiteiten zoals een politiebezoek, debat, quiz en allerlei sporttoernooien. Uiteraard staan we jullie ook zoveel mogelijk bij op academisch vlak door jullie de nodige boekenpakketten aan te bieden, samenvattingen ter beschikking te stellen en al jullie vragen te beantwoorden!

Hieronder volgen nog enkele feitjes over onze te gekke studentenvereniging!

Oorsprong naam: De naam 'Lombrosiana' is afkomstig van de Italiaanse dokter Cesare Lombroso, de oprichter van de Italiaanse Antropologische School en de grondlegger van de criminologie.

Kleuren: Rood – Wit (oorspronkelijk rood – geel)

Doelgroep: De studenten Criminologische Wetenschappen

Aangesloten bij: FaculteitenKonvent (FK)

Schild:



Clublied:

Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets

Melodie: The Wild Rover

Ik ben een student bij de Crimi's van Gent
Het zuipen het drinken dat zijn we gewend.
Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier.
Gaat allen opzij want de Crimi's zijn hier.

Refrein:

Lombrosiana boven (Sex on the floor!), en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!

We leren van moorden van seks en geweld
Maar niemand van ons die daardoor wordt gekweld.
Want na het studeren dan gaan we op pad.
We stoeien, we flirten, we krijgen ze plat.

Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!
Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
We willen elkander voor nimmer meer kwijt!



DOOPERVARINGEN

Het is belachelijk om te zeggen dat een doop leuk is, want dat is het niet. Ik heb me toch een aantal keer afgevraagd: 'Waarom was dit ook al weer een goed idee?'. Daar heb ik ondertussen een heel duidelijk antwoord op gevonden: Je maakt vrienden voort leven, zeker weten! Je maakt de grappigste, leukste, absurdste dingen mee. En cantussen is echt het beste en leukste dat er bestaat. Kortom, mij laten dopen bij Lombrosiana was echt zo'n goed idee, ik heb het mij nog geen moment beklagd! Hopelijk tot binnenkort dus!

- *Britt Van Trier, Commilitoon*

De doop van Lombrosiana is een gebeurtenis die mij altijd zal bijblijven. Niet vanwege de soms lastige momenten maar door al de vrienden die ik gemaakt heb. Samen een beetje afzien maar vooral ons heel hard amuseren. Het was van begin tot einde een ervaring waar ik nooit spijt van heb gekregen. Iedereen die ik bij Lombrosiana heb leren kennen, zijn nu goede vrienden waar ik heel wat tijd mee doorbreng. De doop kan je met niets vergelijken, het zorgt voor zo'n groot groepsgevoel. Je steunt en helpt elkaar als het nodig is en iedereen wil er samen door geraken. Het gevoel dat je krijgt als je het gehaald hebt, is echt geweldig. Je vergeet direct dat je het soms wat moeilijk had en dat lintje is zo'n mooie beloning. Ik ben trots op mijn schachtenlint en zou het nooit willen afgeven. De vrienden die ik er bij heb gekregen, zijn onvervangbaar en ik heb heel veel geluk dat ze er altijd zijn voor mij.

- *Cindy Glorieux, PR Praeses*

Wat kan ik zeggen over de doop. Wel de doop is een van de beste, als ware niet de beste keuze geweest in mijn leven. Het was een ervaring die niemand van ons ooit zal vergeten. En mocht ik ooit voor de keuze staan om me opnieuw te laten dopen bij lombro dan zou ik dit meteen doen. De doop zelf is een groepsactiviteit die zorgt dat de band tussen de schachten vergroot. De doop is niet, volgens wat velen onder jullie waarschijnlijk denken, een vernederende boel met vuil eten. Het is als het ware een mindgame die ervoor zorgt dat je sterker wordt en je grens leert kennen. Je wordt beproefd op uithouding en kennis. Dit heeft allemaal te maken met de schacht die we willen in onze vereniging. Deze mag niet opgeven na een kleine doop of wat sterke praat, hij/zij moet bereid zijn om veel te geven voor lombro. Lombro is een familie en die zou ik niet meer willen verlaten. De doop is een hortig/vieze bedoening maar is echt iets wat je moet meegemaakt hebben. Dus kom naar lombro want na de doop ben je familie van ons. En zoals we geleerd zijn om te zeggen; "Dopen is fijn! Dopen is fijn! Dopen is fijn!" Lang leve lombro, my second familie.

- Arne Masschelein, Commilitoon

Als u nog twijfelt: niet doen! Den doop creeërt een band! Iets dat u altijd zal bijblijven! Je leert nieuwe mensen kennen waarmee je een heel jaar en misschien nog veel langer zalige tijden zal beleven.

- Irina Ragozina, Feest Praeses

Aan alle mensen die aan het twijfelen zijn om zich te laten dopen bij Lombrosiana heb ik maar 1 antwoord... gewoon doen! Ik ga hier niet gaan verkondigen dat een studentendoop de meest fijne of wijze ervaring van je leven is maar wat je er voor in de plaats krijgt is het zeker waard. Na mijn doop heb ik verschillende leuke mensen ontmoet, vrienden voor het leven leren kennen, zalige feestjes meegemaakt, Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog geen spijt heb gehad van mijn keuze om mij te laten dopen. Dus als jij zin hebt in zotte (zatte) avonturen met vrienden voor het leven, twijfel dan niet en laat je dopen bij Lombrosiana.

- *Emma Steenbeke, Commilitoon*

Raadsels

1. Een man had zich opgesloten in de badkamer met een pistool. Hij schiet zichzelf tussen de ogen. Hij gebruikte hiervoor een echt pistool, met echte kogels. Toch wandelt de man de badkamer weer uit, zonder bloed en geen enkel schrammetje. Hoe heeft hij het overleefd?
2. Anna zit op haar hotelkamer in Spanje. De dag voordien had ze een aardig Spaans meisje genaamd Juanita leren kennen waarmee ze op haar hotelkamer had afgesproken om samen te gaan shoppen. Terwijl Anna zich stond op te maken werd er op de deur geklopt en kort erna kwam er een jongen binnen die zei: "Oh sorry, ik heb me vergist van kamernummer." waarna hij zich vlug uit de voeten maakte. Anna belde meteen de politie en dezelfde dag werd de lang gezochte hoteldief opgepakt. Hoe wist Anna dat de jongen waarschijnlijk de hoteldief was?

Sudoku

1. In elke rij moeten alle cijfers van 1 tot 9 worden ingevuld.
2. In elke kolom alle cijfers van 1 tot 9 worden ingevuld.
3. In elke vlak moeten alle cijfers van 1 tot 9 worden ingevuld.

	7	1		9		8		
			3		6			
4	9					7		5
	1		9					
9		2				6		3
					8		2	
8		5					7	6
			6		7			
		7		4		3	5	

CANTUSSEN 1.0

Het laatste gedeelte van jullie doop bestaat uit een cantus. Als je nog niet goed weet wat een cantus is zal ik het even uitleggen: bier & gezang. Dat is toch alleszins het belangrijkste. Enkele andere zaken die ook handig kunnen zijn om te weten als je je kennis over cantussen wil uitbreiden staan hieronder opgelijst. Aangezien cantussen een oude traditie is, zijn enkele termen en delen in het Latijn. Geen nood, niemand van ons kan eigenlijk Latijn, maar met een beetje bier en in een cantuszaal lukt dat altijd best goed!

Belangrijk om te weten

Codex: Liederboek dat verplicht is om bij te hebben op een cantus. Je vindt er naast de liedjes ook de gedragsregels in terug. Het niet bijhebben van een codex wordt steevast bestraft met een ad pistum.

Tempus: Plaspauze tijdens de cantus, meestal na anderhalf of twee uur. (als je moet plassen tijdens een cantus moet je een rijmpje verzinnen volgens een rijmschema en met woorden die de praeses of zedenmeester aan het begin van de cantus meegeven.)

Silentium: Dit roept de zedenmeester en betekent stilte, iedereen moet zwijgen als dit bevel gegeven wordt. Het niet gehoorzamen kan leiden tot straffen door zedenmeester of praeses.

Leden van een cantus

Praeses: De praeses is de voorzitter van het praesidium en leidt de cantus. Hij kan iedereen straffen geven en zelfs mensen uit de cantus laten zetten. Hij wordt tijdens een cantus senior genoemd.

Als de praeses "*prosit corona*" roept dan antwoordt de corona met "*prosit senior*". Onze praeses is Jackie Ceulenaere.

Praesidiumleden: De gedoopte en ontgroende leden van een club die gekozen hebben om zich een gans jaar in te zetten voor jullie door allerlei activiteiten te organiseren.

Commiltones: Gedoopte en ontgroende leden van een studentenclub die niet tot het praesidium behoren, zij zitten meestal in een rechthoekige opstelling van tafels. Deze opstelling wordt ook de corona genoemd.

Pro-seniores: Een oud-praeses, bij het binnenkomen wordt het lo Vivat gezongen.

Schachten: Gedoopte, maar nog niet ontgroende leden van een studentenvereniging. Zij nemen plaats op de grond tijdens een cantus en staan, aan de hand van een beurtrol, in voor het uitschenken van bier voor de andere aanwezigen.

Cantor: De cantor is diegene die tijdens de cantus de liederen bepaalt en inzingt.

Zeden: De zeden is een van de praesidiumleden en het is zijn taak te zorgen dat er orde, tucht en stilte in de cantuszaal is.

Drinken

Ad fundum: Het volledig uitdrinken van een pint bier. Deze kan ook als straf opgelegd worden. Schachten moeten eerst *prosit* heffen op de "meester", dit is de schachtentemmer, dan op de "senior", dan op de "proseniores" en als laatste ook op de corona. Daarna drinkt men pas zijn pint leeg of de schachtentemmer/ zedenmeester mogen de schacht opnieuw een *ad fundum* laten drinken tot het juist is als iemand een fout maakt. Voor de *comillitones* hoeft natuurlijk niet het glas op de temmer geheven te worden. Het volledig uitdrinken van een pint bier in één slok noemt men salamanderen.

Ad libidum: Een variant op de Ad fundum, hier kies je zelf hoeveel je drinkt.

Salamander: De Salamander is een heildronk ter ere van iemand of iets en is geen strafdronk of wedstrijd in snel drinken. Het is het hoogste studentikoos eerbewijs dat een lid van de corona of ook een afwezig persoon aan de clubtafel kan vallen. Het gaat als volgt:

Praeses: *“Surgité”*, een bevel van de praeses, dat betekent *“Sta op!”*

Corona: *“Surgimus”*, het antwoord van de corona op surgité, het betekent *“Wij staan op!”*

Praeses: *“Ad exercitium sanctissimi salamandris, omnes commilitones, surgite!”*

Corona: *“Surgimus!”*

Praeses: *“Dan drinken wij op het commando 3,2,1 ; 1, 2, 3, Ad fundum!”*

De liederen

Io Vivat: Bij het binnenkomen van een senior, pro-senior of een peter/meter wordt het Io Vivat gezongen. Deze vindt je op pagina 37 in de Codex. Hierbij sta je recht en leg je uw hand op de rechterborst. Enkel de 1e en 3e strofe worden gezongen.

Clublied: Het clublied van Lombrosiana is op de muziek van The Wild Rover.

Vrije versies: Tijdens de vrije versies mag iedereen met een zangtalent zijn eigen versie van een liedje meebrengen – dit is meestal een combinatie van de tekst/het ritme van een bekend, hedendaags liedje en de tekst/het ritme van een oud, traditioneel cantuslied.

Straffen

Ad pistum: Dit betekent dat je in het midden van de corona moet komen omdat je iets misdaan hebt binnen de studentenvereniging en dat je daarvoor nu een strafje moet ondergaan. Deze straf wordt aangekondigd door de corona die begint met het zingen van “Ad Pistum!”. De straf wordt opgelegd door de praeses. Hieronder vindt je een overzicht van enkele straffen.

Ad schoendum: Een ad fundum die uit een schoen gedronken wordt.

Helikopter: Een helikopter wordt per 2 uitgevoerd. De ene neemt de andere horizontaal op zijn schouders en draait terwijl de persoon die wordt opgehoften zijn pint in één keer moet leegdrinken. Daarna wisselt men om.

Dalton: Vier pintjes naast elkaar, van een kwartvolle tot een volle. Men moet elk pintje ad fundum leegdrinken en vooraf zeggen wat de naam van de corresponderende dalton is, van klein naar groot: Joe-Jack-William-Averell.

Pavlov: De gestrafte drinkt iedere keer als iemand van de Senior met een belletje rinkelt een ad fundum, tot het einde van de cantus.

Waterval: Je moet twee pintjes in één hand nemen, en beiden leeg drinken. Je start bij het onderste glas, zodat het bovenste glas overloopt in de onderste.

Mariokart: In elke hoek wordt een pintje geplaatst, en de gestrafte moet zich op zijn poep verplaatsen naar dat pintje.

Jezus: Terwijl je in iedere hand een pint houdt moet je deze met gestrekte armen uitdrinken.

Brandweer: Zo snel mogelijk de inhoud van je pintje op de gestrafte tegenover jou uitspuwen.

Amoureux: Je moet aan iemand anders een pintje doorgeven.

1^e BACH WEEKEND



OPLOSSINGEN TIJDVERDRIJF

Oplossingen raadsels

1. Hij heeft met het pistool op zijn reflectie in de spiegel geschoten.
2. De jongen had op de deur geklopt en dat is iets wat je niet doet als je je eigen hotelkamer wilt binnengaan. Anna wist dus dat de vergissing van kamernummer alleen maar een smoesje was toen hij zag dat er iemand in de kamer aanwezig was.

Oplossing Sudoku

3	7	1	5	9	4	8	6	2
5	2	8	3	7	6	1	9	4
4	9	6	2	8	1	7	3	5
6	1	4	9	2	3	5	8	7
9	8	2	7	1	5	6	4	3
7	5	3	4	6	8	9	2	1
8	4	5	1	3	9	2	7	6
2	3	9	6	5	7	4	1	8
1	6	7	8	4	2	3	5	9

PERE TOTAL





OVERPOORT BOWL



Individuele studiebegeleiding

CumLaude

www.cumlaudegent.be



Guido

Standaard 
Boekhandel



JUST EAT



