

LOMBROSIANA



'T SCHAVOTJE



KBC

INHOUD

VOORWOORD.....	4
PRAESES DIXIT	5
KALENDER.....	7
GALABAL.....	8
WHISKYTASTING.....	10
MOORDENAAR VAN DE MAAND.....	11
FOTO'S.....	17
SUDOKU.....	20
MUILWOORDDRAADSEL.....	21
BINAIRE PUZZEL.....	23
CLUBLIED	24
OPLOSSINGEN.....	30

VOORWOORD

Beste lezers,

Het is alweer april! De paasvakantie staat voor de deur, en de examens komen genadeloos dichtbij. Gelukkig hebben we de afgelopen maand alweer genoeg toffe activiteiten gehad, en zullen er ook de komende maand nog een aantal mogelijkheden zijn om stoom af te blazen! De details vinden jullie zoals gewoonlijk iets verderop in dit schavotje op de kalender. En omdat ons Galabal der Criminologie toch wel ons paradepaardje is deze maand, verdient het twee hele pagina's in deze editie!

Bovendien heeft dit schavotje nog twee nieuwe elementen voor jullie in petto. Als eerste, 'De moordenaar van de maand'. Akkoord, het is misschien wat laat op het jaar om nog een nieuwe rubriek in te voeren, maar het verhaal van Henry Howard Holmes is het waard, geloof mij maar op mijn woord! De tweede toevoeging aan dit schavotje, met dank aan Liselot Casteleyn, is een heus muilwoordraadsel. Alle sappige roddels die je je maar kan inbeelden zijn samengevoegd in één puzzel. Veel succes ermee zou ik zeggen!

Jullie scriptor,
Lynn Dobbelaer

PRAESES DIXIT

Beste Crimi's

We zitten weer op de helft van het semester. De examens blijven gelukkig nog eventjes weg. Waar we stilaan wel aan mogen denken is.. de zon! De lente komt eraan. Het seizoen waarin de bloemetjes bloeien, de vogeltjes fluiten en het moment dat de Gentse parkjes weer bevolkt mogen worden.

Ik verheug me ook al zeer op de komende activiteiten die gaan komen. Zoals elk jaar zal er een grote opkomst zijn op de Gentse 12-urenloop. Waar we met alle studenten een paar rondjes over het Sint-Pietersplein kunnen lopen en ook kunnen genieten van de vele kraampjes die beschikbaar gesteld worden door alle verschillende verenigingen. Maar het grootste pluspunt: een hele dag lekker met je vrienden in het zonnetje zitten!

Lombro komt zelf ook nog met een paar grote activiteiten. 24 April zal in de Cocteau ons galabal plaatsvinden. We verwachten een grote opkomst van oud-studenten, proffen, assistenten en natuurlijk jullie. Dus zeker komen. Kaartjes kunnen besteld worden bij elk lid van het praesidium of opgehaald worden bij Café Amber en Melanie Defruytier, stage-coördinator. Galabal zal dit jaar ook in samenwerking zijn met Crimilumni.

Ik vind het jammer dat het semester al weer snel aan zijn einde aan het komen is, dus laten we zeker nog zo veel mogelijk genieten van alles wat op ons pad komt en daarna kunnen we lekker genieten van de paasvakantie.

Mijn studietip van de maand: Volg je lessen goed en maak gebruik van de paasvakantie om je vakken bij te werken .

Veel studeer-, feest-, sport-, eet-, en alles wat je nog doet dit semester- plezier

Groetjes

Ingrid Jacobs
Praeses 2014-2015



KALENDER

Do 2/4	Vriendjes- en familiecantus	20u00	Karaoke
Ma 20/4	24 uur van de Amber	09u00	Amber
Wo 22/4	Dropping	TBA	TBA
Vrij 24/4	Galabal der Criminologie	22u00	Cocteau
Di 28/4	Whiskytasting	19u30	The Glengarry
Don 30/4	Foute party +gratis vat	22u00	Père Total

GALABAL

Op 24 april is het weer zover, dan nodigen wij jullie van harte uit in feestzaal Cocteau voor ons galabal.

Haal die chique kostuums en kleedjes al maar boven voor een prachtige avond!

Goede sfeer zal er in overvloed zijn en ondertussen kan je ook nog eens contact leggen met oud-leden, professoren en uiteraard andere criminologiestudenten.

Wij verwelkomen jullie graag vanaf 22 uur om met je vrienden te komen genieten van een hapje en een drankje. Het wordt zeker een onvergetelijke avond in stijl die jullie zeker al een plaatsje in jullie agenda moeten geven.

Wij kijken er alvast naar uit om jullie daar terug te zien!

LINE UP:

22u00-00u00: CRAX

00u00-03u00: DJ AN (Pere Total)

03u00-05u00: DJ SANQJ

Voorverkoopkaarten zijn te verkrijgen bij het praesidium van Lombrosiana en ons stamcafé Amber (Blandijnberg 3).

Voorverkoop: €10

Aan de deur: €12

VVK: €10,-
ADD: €12,-



Galabal der Criminologie

24 april 2015 - 22h00
Feestzaal Cocteau - Jan Palfijnstraat 17

In samenwerking met Crimilumni, pere total en café amber



Don't Cook
JUST EAT



WHISKYTASTING

Altijd al eens kennis willen maken met de wonderde wereld van de whisky? Kom dan op 28 april mee whisky degusteren in een echte Schotse sfeer! In de Schotse pub 'The Glengarry' kan je gedurende 2,5 uur verschillende whisky's proeven terwijl je professionele uitleg krijgt. 'The Glengarry' heeft een collectie van meer dan 1.350 whisky's, waardoor je ongetwijfeld enkele unieke whisky's te proeven krijgt. Hier leren we bij over de verschillende types maltwhisky, productie, hoe proeven, ... Het wordt zeker en vast een gezellige avond! We spreken af om 19u30 aan de ingang van de Universiteitsstraat 4.

Gelieve in te schrijven voor 27 April 18:00 op de activiteitenpagina op www.lombrosiana.be

Kostprijs: TBA

Waar: Universiteitsstraat 4, 9000 Gent

Wanneer: 28 April 2015 om 19:30



MOORDENAAR VAN DE MAAND



De man die berucht werd onder de naam H. H. Holmes, één van de eerste seriemoordenaars in de Verenigde Staten, koos als slachtoffer vooral jonge, naïeve vrouwen die niet gemist zouden worden tussen de duizenden toeristen die de World's Fair in Chicago bezochten in 1893. Hij bouwde wat later bekend zou worden als zijn 'Murder Castle' op de hoek van 63rd Street en Wallace, en bleef oplichten, bedriegen en zelfs moorden onder de façade van 'upper-class' respectabiliteit, als de vriendelijke apotheker uit de buurt.

Als kind was Herman Webster Mudgett bang van de plaatselijke dokter. Zijn klasgenoten wisten hiervan, en dwongen hem een menselijk skelet aan te raken om hem angst aan te jagen. *Mission failed*, H. H. Holmes raakte gefascineerd en zijn obsessie met de dood kende zijn startpunt.

Tijdens zijn opleiding aan de University of Michigan Medical School slaagde hij erin verschillende verzekeringsmaatschappijen op te lichten. Hij liet levensverzekeringen afsluiten op de personen wiens lijk reeds in het laboratorium van zijn universiteit lagen, met zijn alias H. H. Holmes als begunstigde. Nadien takelde hij de lijken zodanig toe dat het leek alsof ze bij een ongeluk waren omgekomen en legde ze neer op plaatsen waar ze gevonden zouden worden door anderen. Hij verdiende met deze valse verzekeringsclaims grote sommen geld.

Hij arriveerde in Chicago in 1885, op 25-jarige leeftijd. Het was ook toen dat hij de naam Herman Webster Mudgett achter zich liet en verder door het leven besloot te gaan als Henry Howard Holmes. Hij kreeg in 1887 een job als drogist bij Mrs E. S. Holton, die een apotheek openhield op de hoek van 63rd street en Wallace. Dankzij deze job kon Holmes zich vestigen in de stad, en werd hij een alom gerespecteerd persoon in de Englewoodbuurt. De zaken in de apotheek draaiden goed, en al snel gedroeg Holmes zich eerder als de manager van de zaak dan als de bediende die hij in werkelijkheid was. Kort nadien verdween mevrouw Holton

spoorloos, en Holmes beweerde dat ze naar het Westen verhuisd was en geen adres had achtergelaten waarop hij haar kon bereiken. Wel, kondigde hij aan, had hij eerst de zaak van haar kunnen overkopen voor ze vertrok. Hij was er op dat moment dus al in geslaagd een enorm kapitaal te vergaren dankzij zijn criminele carrière.

Twee jaar later kocht hij een stuk land op tegenover de apotheek waar hij nu eigenaar van was. Hij begon er aan de bouw van het 'kasteel' dat hij af wou hebben tegen de World's Columbian Exposition, ook wel bekend als de Chicago's World Fair. Het gebouw was slechts enkele straten verwijderd van waar het evenement zou plaatsvinden, dus het was de ideale locatie om een hotel open te houden. Holmes zorgde ervoor dat bouwvakkers die aan het hotel werkten regelmatig vervangen werden zodat niemand echt wist hoe het gebouw er vanbinnen uitzag.

De bouw van het hotel was voltooid in mei 1890, ruim op tijd voor de World's Columbian Exposition die in 1893 plaatsvond. Het hotel herbergde naast zijn nieuwe apotheek op het gelijkvloers exclusieve winkels waarvoor hij regelmatig jobadvertenties in de krant plaatste. Daarin vermeldde hij expliciet de gewenste haar- en oogkleur en zelfs de burgerlijke stand van de vrouw die in de positie zou aangenomen worden. Het is dan ook niet erg verrassend dat de vrouwen die aangenomen werden nooit erg lang voor hem werkten, en geregeld ook verdwenen.



HOLMES' "CASTLE"

(63d St., Chicago, Ill.)

Toen de Chicago World Fair in oktober 1993 werd afgesloten besloot Holmes Chicago te verlaten. Voor hij vertrok wou hij nog één laatste valse verzekeringsclaim verdienen. Hij werkte daarvoor samen met Benjamin Pitezal en Marion Hedgepeth. Ze waren van plan de dood van Pitezal in een laboratoriumexplosie te veinzen door middel van een plaatsvervangend lijk, en de 10 000 dollar die men daarvoor zou krijgen zou men onder hen verdelen. Holmes' hebzucht leidde er echter toe dat hij Pitezal écht vermoordde. Hij claimde de hele som geld en ging ervandoor met drie van de vijf kinderen van Pitezal. Marion Hedgepeth, nijdig omdat hij zijn deel van het geld niet had gekregen, verklikte Holmes aan

de politie. Nog voordat die hem kon vatten, heeft Holmes de drie kinderen vermoord. Aanvankelijk stond hij enkel terecht voor de moord op Pitezer en drie van zijn kinderen, maar ten gevolge van dit proces werd ook zijn hotel onderzocht door de politie. Wat ze daar aantreffen zou niet snel vergeten worden...

De twee bovenste verdiepingen van zijn hotel waren een doolhof van gaskamers, gangen en trappen die nergens naartoe leidden, deuren waar enkel een bakstenen muur achter te vinden was, kamers zonder deuren, geheime gangen... Het hotel was erop ontworpen om zijn gasten te desoriënteren, en in bepaalde kamers kon Holmes zelfs zijn slachtoffers van zuurstof beroven en tegelijk vergassen terwijl hij ernaar luisterde. De kelder van zijn murder castle was dan weer gecreëerd met slechts één doel voor ogen: de lijken ofwel dissecteren en de skeletten voorbereiden op verkoop, ofwel doen verdwijnen. Voor die laatste optie had Holmes verschillende mogelijkheden waaruit hij kon kiezen: hij kon ze ofwel verbranden in zijn eigen ovens, ofwel kon hij het lijk in één van zijn vaten met zuur laten oplossen.

Het totale aantal slachtoffers dat Holmes gemaakt heeft zal nooit echt bekend zijn, maar het bewijs dat men gevonden heeft doet vermoeden dat het er honderden waren.

Gedurende zijn bekentenis beweert hij ook zelf honderden moorden gepleegd te hebben in Chicago alleen al, en zoals het een gewetenloze seriemoordenaar betaamt, legde hij maar al te graag uit aan de speurders hoe hij zijn slachtoffers juist om het leven bracht in zijn beruchte Murder Castle...



Henry Howard Holmes kreeg de doodstraf op 7 mei 1896. Hij werd opgehangen, en het duurde 15 minuten voor hij zijn laatste adem uitblies. Zijn dood was dus allesbehalve zo tergend langzaam en pijnlijk als die van zijn slachtoffers. Op de plaats waar ooit zijn hotel stond, is nu enkel nog een postkantoor.

FOTO'S







SUDOKU

			7					3
	7	4	3			5		
			9	5		4		
		2		8		6	3	
	1		5	6	3		9	
	5	6		2		8		
		7		3	5			
		3			4	7	1	
4					1			

MUILWOORDRAADSEL



Verticaal

- 1.** Wie heeft dit jaar de zotte ijsblokjes- en shotjesavonden geïntroduceerd?
- 3.** Is ijsblokjes doorgeven muilen?
- 6.** Wie is een schacht om trots op te zijn?
- 7.** Wie heeft er 5 uur over gedaan om naar huis te geraken en heeft daarbij het ufo doorkruist en haar sleutel gebroken?
- 8.** Wie heeft iemand in bed een bloedneus geslagen?
- 10.** Wie van de schachten heeft dit jaar een ritje in een ambulance mogen maken na de introductiecantus?
- 15.** Wie heeft haar gsm kapotgeslagen met een cantushamer?

Horizontaal

- 2.** Wie heeft zowel haar ribben als haar tanden dit jaar al toegetakeld tijdens/na het uitgaan?
- 4.** Wie is de slechtste drinker onder de schachten?
- 5.** Wie van de schachten heeft reeds de meeste Lombromensen binnengedaan?
- 9.** Wie van het praesidium heeft de meeste schachten binnengedaan?
- 11.** Wie heeft op haar ontgroening het clublied van Lombrosiana compleet verneukt?
- 12.** Wie heeft een ijsblokje doorgegeven aan Herrik?
- 13.** Wie heeft al op één van de eerste activiteiten op Vincent zijn trui gekotst?
- 14.** Wie van de schachten heeft zowel Axelle als Shana gemuild?
- 16.** Wie heeft tot haar eigen verbazing pas recent met Andriessen gemuild?

BINAIRE PUZZEL

- vul alleen een 0 of een 1 in
- er mogen maximaal 2 nullen of enen naast elkaar staan
- elke rij en kolom bestaat uit evenveel nullen als enen (bij de 14x14 puzzels moet elke rij en kolom dus 7 enen en 7 nullen bevatten)
- elke rij of kolom is uniek (geen twee rijen en kolommen zijn exact hetzelfde)

		0				1				0			1
	1			1	1		1				0	0	
1				1									
	0		0				1				1		
								0		0			
0		0		1	1								
0			1			1							
				0			0						
							1		1	1			
		0		1		0							1
1	0					1				0			
	0			0			0					0	1
				0	0			1		0		1	1
		0											

CLUBLIED

Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets

Melodie: The Wild Rover

Ik ben een student bij de Crimi's van Gent
Het zuipen het drinken dat zijn we gewend.
Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier.
Gaat allen opzij want de Crimi's zijn hier.

Refrein:

Lombrosiana boven (Sex on the floor!), en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!

We leren van moorden van seks en geweld
Maar niemand van ons die daardoor wordt gekweld.
Want na het studeren dan gaan we op pad.
We stoeien, we flirten, we krijgen ze plat.

Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!
Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
We willen elkander voor nimmer meer kwijt!

PERE
TOTAL





Individuele studiebegeleiding

CumLaude

www.cumlaudegent.be



Standaard Boekhandel

A stylized orange owl logo with large white eyes and a small beak, positioned to the right of the word 'Standaard'.

Guido



20/04 – 22/05:

4 Aperol Spritz halen = 3 betalen

JUSTEAT

OPLOSSINGEN

MUILWOORDRAADSEL



SUDOKU

2	9	5	7	4	8	1	6	3
8	7	4	3	1	6	5	2	9
6	3	1	9	5	2	4	8	7
9	4	2	1	8	7	6	3	5
7	1	8	5	6	3	2	9	4
3	5	6	4	2	9	8	7	1
1	6	7	2	3	5	9	4	8
5	2	3	8	9	4	7	1	6
4	8	9	6	7	1	3	5	2

Gelieve niet op de openbare weg te gooien

That's all Folks!