

Academiejaar 2010-2011



Schavotje
(november editie)

V.U. Mathieu Baert
www.lombrosiana.be

EEN GRATIS RUGZAK ZAL JE NIET LANCEREN IN HET LEVEN.

ONS ADVIES HELPT JE ECHT VOORUIT.



Cadeautjes zijn leuk, maar onze job is jou correct advies geven waar je echt iets mee bent. Maak een afspraak met een KBC-adviseur en kom eens praten. www.kbc.be/jongeren

WIJ GAAN MET JE MEE



Activiteiten november

Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten die gepland zijn voor in september of oktober. Ook activiteiten in november/december waar inschrijven noodzakelijk is zijn hier al te vinden. Bij activiteiten met inschrijvingen geldt het principe “wie eerst komt, eerst maalt” bij activiteiten met beperkt aantal inschrijvingen. Meer informatie (inschrijving, omschrijving, kostprijs,..) over alle activiteiten is te vinden op www.lombrosiana.be.

- Clubavond met Happy Hour (woensdag 10 november 2010 – Artevelde Cafe – 20h)
- Oefenwedstrijd Heren Voetbal vs. VPPK (dinsdag 16 november 2010 – 18.30)
- Politiebezoek (woensdag 17 november 2010 – Ekkergem (Gent)– Voormiddag (**volzet**)
- Singstar-avond(woensdag 17 november 2010 – Artevelde Cafe - 20h)
- Cantus met Criminologie Leuven (Donderdag 18 november 2010 – Frontline, 20.30h)
- IFK Volleybal Meisjes (Maandag 22 november 2010 – GUSB, 17.45h)
- “Hot Shot or Big Shot?” - feestje (donderdag 25 november 2010- Artevelde Cafe, 20/22h)
- IFK Voetbal Heren (maandag 29 november 2010 – RUSS, 19,30h)
- IFK Minivoetbal Dames (maandag 29 november 2010 – GUSB, 18h)
- Bierbowling (maandag 29 november 2010 – Overpoort Bowl, 20h (**volzet**)
- 1001nacht-clubavond (met waterpijp) - (1 december 2010 - Artevelde Cafe - 20h)



Sfeerfoto doop lombrosiana

Voorwoord

Dennis Montégnies
Scriptor 2010-2011



Beste lezer,

Het weer is intussen helemaal veranderd sinds het vorige schavotje. We beginnen met z'n allen de mutsen en de sjaals terug uit de kast te halen. Niet alleen winterse kledingstukken komen trouwens uit de kast, ook wordt het stilaan tijd de boeken uit te halen. Want het eerste maandje is gepasseerd, we waren met het voltallige praesidium enorm zenuwachtig voor wat ging komen, maar tot dusver kunnen we terugblikken op een geslaagde maand. We hebben intussen heel wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen bij Lombrosiana, iets dat ik alleen maar kan toejuichen. Er zijn al enkele legendarische activiteiten achter de rug, zoals de doop, restaurant-bezoek en de peter- en meteravond en als absolute topper onze openingsfuif.

Er staan nog heel wat activiteiten op het programma, feestjes én leerrijke uitstappen, maar ik vermoed dat mijn praeses deze op de volgende pagina's wel zal toelichten. Ik wens jullie veel plezier met dit schavotje. Doe zeker mee aan de wedstrijd op het einde van dit boekje.

Opmerkingen, ideeën of een verhaaltje dat je kwijt wil kan je altijd mailen naar het emailadres scriptor@lombrosiana.be. Volgende maand kan je alvast een examenbrochure verwachten! Ohja, foto's van de activiteiten heb ik omwille van de zwart-wit print niet bijgevoegd, maar de foto's zijn wel allemaal te bewonderen op de site. Met dank aan Claudia de Buck voor de foto's.

Uw Scriptor 2010-2011,
Dennis Montégnies

Praeses Dixit

Mathieu Baert

Praeses 2010-2011



Beste studenten ,

Elk jaar opnieuw slaat de verwondering weer toe als ik beseft dat we al weer meer dan een maand ver zijn. Het lijkt nog alsof we september zijn en net ons eerste feestje achter de rug hebben. Tijd dus voor een korte terugblik.

Ik denk dat ik voor gans mijn praesidium mag spreken dat die eerste dagen voor het nieuwe schooljaar nagelbijten waren. Een gans nieuw praesidium, een hele lading nieuwe studenten en een boordevolle vernieuwde agenda, ... De vraag was of die combinatie vuurwerk zou opleveren.

En gelukkig en met de grootste trots als praeses kan ik hier duidelijk "JA" op antwoorden. Nog nooit zoveel eerste jaars kwamen met ons mee naar de introductiedag, een volzet 1e bachelorweekend, de succesvolste lombro-fuif in tijden, enthousiaste profs, een overweldigende truienverkoop, een vlotte boekenverkoop en een gigantisch onovertroffen aantal nieuwe lombroschachten.

Voor de afgelopen weken zijn er een groot aantal mensen die bedankt mogen worden. Vooral eerst mijn praesidium die zonder uitzondering elke dag bezig waren en zijn met de studentenclub. Vervolgens verdienen ook onze peters en sponsors een dankwoordje, zij maakten en maken het mogelijk activiteiten in te richten en jullie te animeren. En last but not least jullie, lezers en studenten. Door uw aanwezigheid maken jullie het telkens waard om ons te blijven inzetten

om jullie (en onszelf uiteraard) te proberen te voorzien van een legendarisch academiejaar.

Nu is het uiteraard onze taak om op deze succes-golf te kunnen verder bouwen en jullie taak om te blijven komen naar onze activiteiten.

Daarvoor staat er een heleboel op het programma. Naast tal van themafeestjes (“Longdrink Night” ; “Hot Shot or Big Shot” ; “From Russia With Love”), een cantus en sport (IFK tonooien, vriendschappelijke voetbalwedstrijd, bierbowling, ...) zal er dit semester nog plaats zijn voor een bezoek aan de politiezone Gent een aantal thema gerichte clubavonden. Hierbij denken we aan een Karaoke, een duizend-en-één nacht clubavond, ...

Ik kan je hiervoor maar een tip geven, check regelmatig onze site. Hier staat alle informatie altijd actueel en volledig ter beschikking.

Ten slotte kan ik, naast te hopen jullie talrijk en overal terug te zien, nog maar eens iedereen aanraden de skireis te overwegen . Alle informatie hiervoor staat op onze site bij activiteiten en ik garandeer jullie dat het de moeite zal zijn.

Nos lungit Amicitia

Veel leesplezier en groeten,

Uw praeses,

Mathieu Baert



Lidkaart lombrosiana

Tijdens de boekenverkoop hebben jullie de mogelijkheid gehad tot het aankopen van een lidkaart van lombrosiana voor de prijs van € 4. Deze biedt tal van voordelen.

- Al het studiemateriaal (inclusief codexen) en de stadsgids "Guido" wordt zo goedkoop mogelijk aangeboden.
- Je wordt verzekerd op alle activiteiten ingericht door de F.V. Lombrosiana door de Dienst StudentenActiviteiten (DSA) van de Universiteit Gent.
- Een reductie van 5 euro op de sinds dit jaar nieuwe criminologie-truien
- Exclusieve toegang tot bepaalde criminologisch relevante activiteiten (Bv. politie-rondleiding op 17 november)
- Kortingen en gratis acties op tal van criminologische activiteiten (galabal, debat...)
- Indien gewenst, tweewekelijkse nieuwsbrieven met een update van onze activiteiten en met interessesante informatie en studietips.
- Boeken die nog gedrukt moeten worden of slechts in het tweede semester verschijnen worden voor de leden ook met een korting aangeboden.
- Korting in Pizza Hut op vertoon van Lombrosiana lidkaart (zie laatste pagina)
 - o € 2 korting op Pizza Buffet
 - o 20% korting op totaalbedrag (10 personen of meer)
 - o 3e pizza gratis bij take away van 3 pizza's
- Voordelen in Beer and ginhouse op vertoon van Lombrosiana lidkaart
 - o 10% korting op al het bier
 - o Geef je een feestje, heb je zin om veel bieren te proeven... dan krijg je bij het Beer and Ginhouse de mogelijkheid om een selectie van bier te maken, dit wordt aan huis/kot geleverd en wat niet opgedronken is, mag worden teruggegeven
 - o Alle verschillende soorten glazen mogen geleend worden, mits het betalen van een waarborg die je volledig terugkrijgt. Tenzij er glazen gesneuveld zijn natuurlijk :p
- 50 eurocent korting op elke maaltijd in Petrus Cafe bij vertoon van Lombrosiana lidkaart

Lidkaarten zijn nog steeds verkrijgbaar bij Bjorn (web@lombrosiana.be)

Places to be

Als kersverse student in Gent heb je intussen wel enkele leuke plekken of zaken ontdekt, toch willen we een bepaalde selectie niet onthouden. Met plezier wilden enkele doorwinterde lombrosianastudenten enkele van hun favoriete “hot spots” vrijgeven. Sommigen zijn alombekend, sommigen niet.. aan jou om ze voor jezelf uit te testen.

Restaurant / Snack

Gent staat bekend voor zijn talloze restaurantjes, van wereldkeuken tot Belgische bistro. Een student moet eten nietwaar? In deze categorie geven we een klein overzicht van de favoriete zaken van medestudenten. Aan u de keuze.

Belga Queen

Dit restaurant gelegen aan de graslei hou je beter gereserveerd voor speciale gelegenheden, want bepaald goedkoop is het niet. (€ 40-50 euro) Maar indruk maken zul je zeker, dit restaurant heeft alles om het een zeer aangename ervaring te maken. Het eten is fantastisch lekker, de bediening is zeer vriendelijk in een prachtig restaurant ontworpen door Pinto. Op de dakverdieping is er ook een vrij exclusieve club. En het mag dan vreemd klinken, maar een bezoek aan het toilet is hier zeker de moeite waard. Reserveren kan zelfs via internet op www.belgaqueen.be

't Hoekske

Dit restaurant bevindt zich vlakbij de coupure, aan de voet van de sint-kwintensberg. Dit is een speciaal restaurant aangezien het altijd open is, 24/24 en 7/7. Er is een uitgebreid assortiment van broodjes, omeletten en pasta's verkrijgbaar. Goedkope en toch lekkere snacks met een vriendelijke bediening. Een aanrader!

De gouden saté

De klassieker waar u wellicht al over hebt gehoord is de Gouden Saté, waarschijnlijk beter gekend als “de Julien”. Hier zal je de lekkerste bickyburger eten uit Gent na een nachtje stappen. Julien is elke dag open tot 7u 's morgens. Sommige combinaties hebben zelf een speciale naam. Aanrader: Hugo Claus (Groot pak + stoofvleessaus + gedroogde ajuintjes + mayonaise + satékruiden + viandel in stukjes) en natuurlijk de overbekende bickyburger.

Pitta Isparta

Deze paarse pittazaak is minder bekend, het bevindt zich rechtover de Vooruit. In tegenstelling tot veel andere pittazaken is de dürum en pitta hier geen wit sponsje maar lekker krokant aangezien het even onder de grill wordt gelegd. Ook vind je hier geen groenten tussen je pitta die er niet tussen horen, sla-tomaat-vlees-saus-ajuin mooi in verspreid in plaats van dikke lagen. Vreemd genoeg zit hier ondanks de goeie kwaliteit nooit veel volk. Mensen met een heel grote honger hebben hier genoeg aan de grote pitta, want deze is echt enorm.

Pané & Vino

Voor wie graag een hapje Italiaans eet is de “Pane&Vino” (Nederkouter 9) zeker een aanrader. Centraal gelegen en in een gezellig sfeertje biedt deze zaak een klassieke Italiaanse keuken met bijhorende Italiaanse wijnen en dranken. En dit alles voor een budget van rond de 10 euro. Voor koppeltjes kunnen we het trio van pasta voor 2 personen aanraden. Opgelet, 's avonds kan het hier vrij vol zitten dus reserveren kan handig zijn!

De gekroonde hoofden

Net als de Amadeus een ribbetjesrestaurant, doch iets minder bekend. Het bevindt zich vlakbij het gravensteen. (Burgstraat 4).Het interieur lijkt ook wat op een kasteel. Als je de ribbetjes à volonté neemt kun je bij iedere portie kiezen tussen 4 soorten smaken, chéf (gekruid), hon-

ing, zoet-zuur en natuur. Vooral zoet-zuur blijkt een aangename verrassing. Je krijgt hier geen frieten of aardappelen maar een groot stuk Turks pittabrood met lookboter en een assortiment sausjes en een slaatje. Best wel reserveren. Ribbetjes aan volonté voor 15,90 euro.

Café de loge

In café de loge is het gezelligheid troef, een grote verzameling gezelschapspelletjes staan vrij ter beschikking, zoals uno en andere kaartspelen. Café de loge is bekend om zijn overheerlijke quiche, maar de soep smaakt evenzeer erg goed. Gratis draadloos internet beschikbaar. Café de loge bevindt zich in de buurt van de kouter / veldstraat. Vlakbij Topcopy (waar je cursussen gaat afhalen). Annonciadenstraat 5 te Gent.

De Amadeus

De Amadeus is het bekendste ribbetjesrestaurant in Gent, in een restaurant met een Bourgondische setting die oneindig ver lijkt door te lopen. Het is er altijd heel gezellig druk. Voor 13,95 euro krijg je hier ribbetjes à volonté met sla en een aardappel in een heerlijk sausje. Wel slechts één soort ribbetjes, in tegenstelling tot de gekroonde hoofden. Ze zijn aan elkaar gewaagd, probeer ze gerust beide eens uit. Er zijn maar liefst 3 Amadeus restaurants in Gent. Kijk op de website voor meer informatie. Reserveren is aan te raden om teleurstellingen te voorkomen.

De kastart

Voor pasta's moet je bij de kastart zijn, de spaghetti is bekend over heel Gent. Het is slechts weinigen gegeven om de maxi-portie op te krijgen, want daar komt werkelijk geen einde aan. Op tijd zijn of reserveren is de boodschap, want ook de Kastart zit snel héél vol. Een klein minpunt is dat soms wel het gevoel bestaat dat je in een refter zit, het moet soms allemaal snel gaan, wat natuurlijk niks afdoet van de overheerlijke spaghetti en andere pasta's. De Kastart bevindt zich in Onderbergen 42. (buurt van de Korenmarkt)

De Orchidee

Dit oosters getint restaurant bevindt zich in de Vlaanderenstraat, in de buurt van Gent-Zuid. De orchidee is gespecialiseerd in Thaise keuken met focus op wokgerechten. De prijzen zijn zeer studentvriendelijk. Bovendien vindt iedereen hier zijn zin aangezien zowel vlees, vis als vegetarische wokgerechten mogelijk zijn. Terwijl een tafeltje voor u wordt klaargezet kan u ondertussen zelf uw favoriete wokgroenten uit een buffet kiezen. Nadat dit bord gevuld is kiest u uw vlees- of vissoort en deze worden dan samen gewokt voor u, met een saus naar uw keuze. Veel kan er dus niet tegenvallen. Bovendien is deze zaak 7/7 open. Klein minpuntje: zit eveneens vaak (iets te) goed vol, wat zorgt voor tragere bediening. Prijs per wok (rijst inbegrepen) onder de 10 euro.

Pastage

Wil je een date mee uitnemen op restaurant, het gezellig en speciaal houden maar toch niet de big spender uithangen? Dan is Pastage daar perfect voor! Het heeft een gespecialiseerde pastakeuken met daarnaast als topper de Jambalaya (beetje zoals paella maar dan anders) Men kan dit pareltje vinden te Normaalschoolstraat 6 te Gent(dat is tussen de Ledeganck en de Overpoort) Je kan er ook afhalen als het libido net iets vroeger komt opspelen dan verwacht ;-) smakelijk!

Alaturka

Wie al genoeg pizza's en pasta's heeft gezien, kan eens iets anders proberen in de Nederkoouter 59. Alaturka kan u laten kennismaken met de Turkse keuken in al haar facetten. Op de kaart vindt u een ruim assortiment authentieke Turkse specialiteiten terug. Een bijpassend interieur zorgt voor een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, voor rond de 15 euro heeft u hier heerlijk gedineerd.

Bluesette

Op de Sint-Kwintensberg kun je naast de Story Scienta een gezellig rustig restaurantje vinden. Helemaal niet duur, wat je echter niet merkt aan het eten. Zeer lekkere pasta's en macaroni's in een rustieke omgeving. In tegenstelling tot de leuke ouderwetse sfeer is het personeel nog jong van geest en word je eten geserveerd door jong personeel als je begrijpt wat ik bedoel. Reservatie is niet nodig en als je voor weinig geld eens lekker gezellig wilt gaan eten met je partner of vriend(in)en onder elkaar is dit de place to be.

Delicieux

Naast de Ledeganck-gebouwen van de universiteit Gent heeft in de Zwijnaardsesteenweg een broodjesstore zich enorm weten te ontwikkelen van een kleine beginnende broodjeszaak tot een compleet gerenoveerde winkel met veel ruimte om te zitten. Van ovenverse broodjes tot muffins en drankjes: Panos, you have found your match! Hun website vind je hier op <http://www.delicieux-gent.be>.

The Australian Bite

Tussen de Vooruit en de Universiteitstraat kom je op je linkerkant The Australian Bite tegen. Hier kun je typisch Australische broodjes kopen met originele combinaties, bijvoorbeeld bour-sin, appel en radijs. Ook verschillende "bites" zijn hier verkrijgbaar, snacks in een bladerdeeg-jasje. De uitbater is trouwens zelf ook een Australiër.

De Smul

In Stalhof (aan Overpoortresto) staat tegen de middag vaak een lange rij, deze staat aan te schuiven aan broodjeszaak de Smul. Hier vindt je één van de goedkoopste én lekkere broodjes van Gent. Het is een familiebedrijf waar je broodje in een recordtempo wordt klaargemaakt door 4 mensen te gelijk. Probeer vooral de napolitana (kipsla & spek) uit.

Onmisbaar

Sommige dingen moet je gewoon weten zijn in Gent. Hieronder een overzicht.

Copy Cash

Dit is de goedkoopste copycenter van Gent. Hier kan je kopiëren of printen (vanaf usb-stick) voor de prijs van 0.025 euro per blad. Dit is maar liefst de helft goedkoper dan in de gemiddelde kopieerzaak in Gent. Let op, afprinten via internet is wél extra betalend (1 euro voor 30 minuten internettoegang). Deze copycenter bevindt zich in de Sint-Pieters-Nieuwstraat ter hoogte van het Artevelde Café.

Copy Discount

In Copy Discount wordt meer het betere drukwerk verzorgd. Vooral voor studentenverenigingen gelden er zeer voordelige tarieven. Ook lombrosiana kiest voor Copy Discount voor al haar drukwerk. Copy Discount bevindt zich in de Kortrijksepoortstraat 216. Je kan hen bereiken op www.copydiscount.be voor een persoonlijke offerte.

Fietsenherstelplaats Ugent

Als je remmen weer niet werken of je band voor de 5e keer platgestoken is hoef je niet direct naar de (dure) fietsenmaker te hollen. In de fietsenherstelplaats van de Ugent kan je zelf de handen uit de mouwen steken onder begeleiding. Je hoeft enkel je studentenkaart mee te hebben in ruil voor gratis gebruik van materiaal en spotgoedkoop materiaal. Er genoeg bekwame mensen klaar om je te helpen. De fietsenherstelplaats bevindt zich aan de zijkant van de Blandijn, tegenover Story Scientia. De fietsenherstelplaats is open van 8u30 tot 10u30 en van 12u tot 14u. (vrijdag enkel 8u tot 11u) Het is zeer aan te raden bij openingstijd al aanwezig te zijn aangezien er lange wachtrijen kunnen zijn. Je kunt je aanmelden tot een kwartier voor sluitingstijd. Je kan hier wel altijd, ook buiten de openingsuren, gratis je banden opblazen.

Graslei

Als de zon begint te schijnen, trekt de student naar de Grasleie of Korenleie. Dé plaats waar studenten zich installeren voor een picknick aan het water of een aperitiefje in de ondergaande zon. Zit je liever op een stoel, dan kan je plaats nemen aan de ontelbare terrastafeltjes hier van verschillende gezellige zaakjes. Hier vindt ook “Polé Polé plaats tijdens de Gentse Feesten.

Zwembaden

Gent telt maar liefst 6 zwembaden, waaronder één openluchtzwembad (Neptunus). De overige zwembaden heten Rooigem, Strop, Rozebroeken, Van Eyck en het GUSB. Deze laatste wordt beheerd door de universiteit Gent en bevindt zich aan de Watersportbaan. Voor meer informatie, openingstijden en adressen, surf naar www.gent.be en zoek op zwembaden.

Blaarmeersen

De Blaarmeersen is een sport- en recreatiepark aan de Watersportbaan. Hier vindt je tal van sport- en recreatiemogelijkheden en een grote vijver waar je kan zwemmen wanneer de temperatuur stijgt. Hier kan je kamperen, sporten, barbecueën, picknicken en meer. Op warme dagen vindt je hier steevast medelombrosianen. Toegang tot de Blaarmeersen is gratis en zeer gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.

Uitgaan / Bar

Tijuana

Verscholen achter de McDonald's op de Korenmarkt, bevindt zich een club letterlijk en figuurlijk underground. Via een trap daal je regelmatig af naar feestjes met bekende nationale en internationale namen van de House en Elektro scene en alle genres ertussen. Recent houden zij nu ook de 'Studance' parties, dat zich vooral mikt op het studentikoze zot gaan. Een modern interieur met grondverlichting maakt het compleet af. Meer info vind je op hun Facebook-pagina of op www.tijuana.be.

Quetzal, chocoladebar

Voor de jongens die graag origineel uit de hoek komen op een date of de meisjes die gek zijn op chocolade: "Quetzal, de chocoladebar". In deze chocoladetempel kan u zich uitleven door verschillende soorten chocolademelk uit te proberen, een chocoladecocktail te proeven, ijssoorten en milkshakes te consumeren,... You get the picture. De durvers onder jullie kunnen stiekem eens snoepen van de chocoladefontein. Waar: Sint-Pietersnieuwstraat 99.

Het geuzenhuis

Dit is een café gelegen aan de kantienberg op 2 straten van de overpoort. Het café is in 3 delen opgedeeld; café, salon en poolruimte. De bediening is niet bepaald vriendelijk maar het decor geeft je het gevoel in een 18e eeuwse herenclub te vertoeven. Wanneer je een bezoekje brengt aan dit café moet je zeker is gaan kijken naar de kast in de pooltafel waar lullen van keramiek gemaakt staan. Het is zeker de moeite waard en de drank is aan standaardprijzen.

Abou simbel

Dit café is gelegen naast de Frontline in de Overpoort. Het is een plaats om even de batterijen op te laden tussen het feesten door. Elke avond wordt er geniale Electro gespeeld en het decor laat je denken dat je in een vreselijk gezellige kelder bent terecht gekomen. Langs de kanten

staan cinemastoeltjes die heel goed zitten. De prijzen zijn de klassieke overpoortprijzen.

Limonada

Diep verscholen in Gent en vrij moeilijk te vinden, maar een pareltje van een loungeclub. Hier kom je tot rust in de relaxte zeteltjes binnen een strak interieur. De cocktails zijn niet goedkoop maar wel zeer lekker. Er heerst hier een rustige sfeer waar je zelfs in de examens tot rust komt. Naast een uitgebreide selectie aan cocktails is er ook een ruime keuze aan Belgische bieren. De limonada bevindt zich in de Heilige Geeststraat 7. Meer info op www.limonada.be

The Backdoor

De Backdoor is een echt rock 'n roll café die bestaat uit 3 verdiepingen. Het gezellige retro-interieur bestaat uit oude posters, opgehangen motors, oude vinylplaten, gitaren, bierflesjes en meer. Het is hier vrijwel altijd erg druk, op tijd komen is dus de boodschap. Hier kan je meer dan 180 bieren op de kaart vinden, waarvan verschillende van het vat. The Backdoor bevindt zich in de St.-Amandstraat, dichtbij boekhandel Story-Scientia.

Polé-Polé

In de lammerstraat (naast Vooruit) vindt je enkele cafés in een Afrikaanse stijl, de meest unieke is het Polé-Polé café die vaak goed volzit. Het is een gezellig café met 2 verdiepingen en 3 bars om zowel met je partner of met vrienden cocktails te drinken in een gezellige sfeer met zomerse muziek op de achtergrond.

Met dank aan:

Dennis Montégnes, Saïd Chioua, Michael Waegemans, Ward Declerck en Jelle Van de Velde

Doop

28 oktober 2010



Een dag gegrift in ons geheugen.
Ik stond op, het leek een mooie dag,
tot ik ons praesidium zag.

Ketchup, mayonaise.. ik voelde me een friet,
ik moest even lachen maar dat mocht dan
weer niet.

Look pellen, ajuinen eten en dan naar het
gras.. allemaal samen in olifantenpas.

“Allemaaaal samen, zet je beste beentje
voor, zing luid en laag in koor, stappen wij
voorbij ga maar vlug opzij want olifant loopt
door, phieeeeeuuw”

Maar het was een minder tof liedje dan
hetgene in mijn hoofd.
Terug een lach op mijn gezicht, en daar
kwam een lookteen mijn richting uit....

Hup als afval allemaal samen op een hoop,
we kropen allemaal in de knoop.

Bloem en melk, eieren en bier,
kom maar allemaal hier.
Na toch wel duizend push ups, en een stuk
of honderd set ups te hebben gedaan,
mochten we in groepjes gaan staan.
Met een ei in mijn mond,
mocht ik koprollen op de grond.
Katteneten en papjes van mathieu.
Ik vond het een beetje sneu.
Na dikke berta, en pak-de-kip
keken alle schachten een beetje sip.
De doop was namelijk bijna gedaan,
nog een beetje worstelen en drillen voor we
naar de cantus gaan.

Gelukkig zorgde jelle daar voor vertier,
als schacht hadden we nog plezier.
Tot men kwam met de pap,
een stemmetje zei toen 'lap'.
We gingen door, en slikten in,
en dat was het begin.

Een lint voor ons, en dat voor altijd
een lombrosiaan krijgt nooit spijt.
Want het wit en rood staat voor plezier
waar blijven ze hier met dat bier?

Lombrosianen, friends for live,
welcome to the family

Jan Meysman, schacht Lombrosiana



Cantus for dummies

Beste schachtjes (en ook voor sommige commilitones),

het cantusgebeuren is voor jullie nog allemaal nieuw en daarom geven we in dit schavotje een kleine uitleg te geven over wat sommige zaken tijdens de cantus zijn, hoe ze verlopen en wat je dan geacht wordt te doen.

Verklarende woordenlijst

Praeses: De praeses is de voorzitter van het praesidium en leidt de cantus. Hij kan iedereen straffen geven en zelfs mensen uit de cantus laten zetten. Hij wordt tijdens een cantus senior genoemd. Als de praeses "prosit corona" roept dan antwoordt de corona met "prosit senior". Onze praeses is Mathieu.

Commilitones: gedoopte en ontgroende leden van een studentenclub die niet tot het praesidium behoren, zij zitten meestal in een rechthoekige opstelling van tafels. Deze opstelling wordt ook de corona genoemd.

Pro-seniores: Een oud praeses, bij het binnenkomen wordt het lo Vivat gezongen.

Ad fundum: Het volledig uitdrinken van een pint bier. Deze kan ook als straf opgelegd worden. Schachten moeten eerst prosit heffen op de "meester", dan op de "senior", dan op de "proseniores" en als laatste ook op de corona. Daarna drinkt men pas zijn pint leeg of de schachtentemmer/ zedenmeester mogen de schacht opnieuw een ad fundum laten drinken tot het juist is als iemand een fout maakt. Voor de comillitones hoeft natuurlijk niet het glas op de temmer geheven te worden. Het volledig uit drinken van een pint bier in één slok noemt men **salamanderen**.

Ad libidum: Een variant op de Ad fundum, hier kies je zelf hoeveel je drinkt.

Codex: Liederboek die verplicht is om bij te hebben op een cantus. Je vindt er naast de liedjes ook de gedragsregels in terug. Het niet bijhebben van een codex wordt steevast bestraft met een ad pistum.

Tempus: Plaspauze in de cantus, als je moet plassen tijdens een cantus moet je een rijmpje verzinnen.

Io Vivat: Bij het binnenkomen van een senior, pro-senior of een peter/meter wordt het Io Vivat gezongen. Deze vindt je op pagina 213 in de Codex. Hierbij sta je recht en leg je uw hand op de rechterborst. Enkel de 1e en 3e strofe worden gezongen.

Ad pistum: dit betekent dat je in het midden van de corona moet komen omdat je iets misdaan hebt binnen de studentenvereniging en dat je daarvoor nu een strafje moet ondergaan. Deze straf wordt aangekondigd door de corona die begint met het zingen van "Ad Pistum!". De straf wordt opgelegd door de praeses. Hieronder vindt je een overzicht van de straffen.

Ad schoendum: is een ad fundum die uit een schoen gedronken wordt

Camembert: is een ad fundum waar een kous over de pint getrokken is

Irma Laplasse: mijn moet uit de kleren gaan en per kledingstuk dat men overhoudt moet een ad fundum gedronken worden. Het lint mag zowiezo niet uitgedaan worden en geldt dus sowieso voor 1 ad fundum

Helikopter: gebeurt per 2, de ene neemt de andere horizontaal op zijn schouders en draait terwijl de persoon die wordt opgehoft zijn pint in 1 keer moet leegdrinken. Daarna wisselt men om.

Dalton: zijn 4 pintjes naast elkaar, van een kwartvolle tot een gansvolle. Men moet elk pintje ad fundum leegdrinken en vooraf zeggen wat de naam van de corresponderende dalton is, van klein naar groot: **Joe-Jack-William-Averell**

Vleermuis: 2 personen houden een derde persoon ondersteboven vast en dan moet deze een ad fundum drinken terwijl hij ondersteboven hangt.

Luigi: De gestrafte wordt door een viertal vrijwilligers aan het ondergoed van de grond gehoffen. Opgehangen aan zijn ondergoed drinkt hij/zij zijn/haar glas leeg.

Pavlov: De gestrafte drinkt iedere keer als iemand van de Senior met een belletje rinkelt een ad fundum, tot het einde van de cantus.

Singing in the rain: De gestrafte zingt het liedje Singing in the rain, terwijl de rest van de corona hem bekogelen met bier.

Spaanse: De gestrafte strekt de arm waarin zijn glas zich bevindt boven zich en laat het bier in zijn mond vallen.

Waterval: De gestrafte neemt twee pintjes in één hand, en drinkt beiden leeg van het onderste glas zodat het bovenste glas overloopt in de onderste.



Salamander: De Salamander is een heildronk ter ere van iemand of iets en is geen strafdrank of wedstrijd in sneldrinken. Het is het hoogste studentikoos eerbewijs dat een lid van de corona of ook een afwezig persoon aan de clubtafel kan vallen. Het Salamandercommando wordt gewoonlijk door de praeses en gaat als volgt:

Silentium: betekent stilte, iedereen zwijgt als dit bevel geven wordt. Het niet gehoorzamen kan leiden tot straffen door zedenmeester of praeses.

Surgité: bevel van de praeses, het betekent: Sta op!

Surgimus: antwoord van de corona op surgité, het betekent: wij staan op!

Zedenmeester: Houdt de schachten in bedwang.

Praeses: "Ad exercitium sanctissimi salamandris, omnes commilitones, surgite!"

Corona: (staat recht, heft het glas en antwoordt:) "**Surgimus!**"

Praeses: "Dan drinken wij op het commando 3,2,1 ; 1, 2, 3 , Ad fundum ! "

Zachery Ostijn, schachtentemmer Lombrosiana 2010-2011

Dennis Montégnies, Scriptor Lombrosiana 2010-2011

1400 collega's en toch geen nummer!



Cobelguard heeft nood aan versterking op het managementniveau en jij, als afgestudeerde in de criminologie, bent onze ideale kandidaat. Waarom ook niet: als ondernemend, creatief, ambitieus, enthousiast en gedreven talent kan je je perfect ontplooiën in ons strategisch groeibedrijf. Wij bieden je alvast een persoonlijke uitdaging en een loopbaantraject op maat. Wie weet, word jij straks onze nieuwe temperamentvolle manager!

Interesse in een Management Traineeship bij Cobelguard?

Stuur een mail naar jobs@cobelguard.be of bel naar 051 63 80 57.

Meer info op www.cobelguard.eu



WETENSCHAPPELIJKE
BOEKHANDEL

J. STORY-SCIENTIA

Sint-Kwintensberg 87

B - 9000 GENT

Tel 09/225 57 57

Fax 09/233 14 09

info@story.be

www.story.be

J. STORY
SCIENTIA



Activiteiten: witness reports

1e bachelorweekend

Op 17 –19 september gingen we met Lombrosiana op bachelorweekend. We verzamelden aan het sint-pietersstation. We waren allemaal wel wat zenuwachtig omdat we nog niemand kenden. Al snel werd er gepraat en wat groepjes gevormd. Toen iedereen aanwezig was vertrokken we met de trein richting Zele, waar we voor 3 dagen zouden verblijven. Eenmaal aangekomen werden de kamers verdeeld en leerden we elkaar allemaal wat beter kennen. 's Avonds kwam de sfeer los en werden er een paar pintjes gedronken.

De volgende dag speelden we het spel "1 tegen allen". We moesten samen verschillende opdrachten tot een goed einde brengen, o.a. een ketting vormen met kledij, bodypainting en zoveel meer. 's Avonds werden er opnieuw wat pintjes gedronken en uiteindelijk werd er gedanst tot in de vroege uurtjes. De volgende dag maakten we onze valies en gingen we terug naar huis.

We vonden het bachelorweekend allebei een zeer leuke ervaring en we zijn blij dat we uiteindelijk beslist hebben om mee te gaan. We zouden het volgende jaar zeker iedereen aanraden. Het was de ideale gelegenheid om al een paar eerstejaars en natuurlijk het praesidium te leren kennen. En dankzij het bachelorweekend hebben we beiden besloten om ons te laten dopen, een nog grotere ervaring!

Groetjes,
Ariane en Charlotte
1e bachelor criminologie

Voetbalverslag

Maandag 18/10 waren de voorrondes van het IFT (interfacultair toernooi). We moesten 3 wedstrijden spelen. Enkel de nr 1 en de nr 2 van de groep gingen verder door naar de volgende ronde in het IFT. Wij zaten in de zwaarste groep met Politea, Hilok & Filologica. Onze 1ste en tevens onze sterkste wedstrijd was tegen Politea die we met 1-0 hebben verslagen.

De 2de wedstrijd was tegen de toekomstige LO-leerkrachten van het Hilok. Het 'kleine' Lombrosiana was een waardige tegenstander maar helaas moest 1 van onze verdedigers een zeer nodige overtreding maken met als gevolg dat hij een rode kaart kreeg en de wedstrijd niet meer mocht uitspelen. Een aantal minuten later profiteerde Hilok van het feit dat ze met een man meer op het veld stonden en maakten ze het enige doelpunt van de wedstrijd. Hilok wint met 0-1.

De 3de en tevens de laatste wedstrijd was tegen Filologica. Zij hadden net zoals ons 1 wedstrijd gewonnen en 1 verloren. Dus we moesten winnen om door te gaan. Helaas had Filologica meer geluk bij hun kansen en hebben ze het enige doelpunt van de wedstrijd gescoord. Filologica wint met 0-1. Lombrosiana is uitgeschakeld voor het IFT.

Rany Aayad en Wendy Dujardin, Sport 2010-2011

Stadswandeling

Voor allen die mee waren... proficiat. Voor allen die niet mee waren... jullie hebben iets gemist! Al snel zat onze activiteit vol met 50 enthousiastelingen. Op één of andere manier werd deze wandeling al gelijk gelinkt met een kroegentocht, maar ook Lombrosiana kan een serieuze kant hebben! (En geen nood, een kroegentocht zal nog volgen!)

We begonnen onze avond in het Petrus café van onze geliefde peter Jelle De Grootte waar iedereen direct een pintje in de hand kreeg, de toon was onmiddellijk gezet! Na iedereen was ingeschreven en had betaald begaven we ons naar de Korenmarkt waar Cultuurpraeses Wendy Holland een heel geanimeerde uitleg gaf over de gebouwen en bezienswaardigheden aldaar. Na deze leerrijke ervaring begaven we ons naar het vijf vóór twaalf café om te genieten van het uitzicht en het goede gezelschap. Na deze pauze was het weer tijd om onze tocht voort te zetten en begaven we ons richting het Gin and Beerhouse en het Huis van Alijn. Bij het Huis van Alijn, bekend van het vak strafrecht, werd er nog een korte uitleg gegeven door Wendy over hoe dit tot stand is gekomen.

Daarna zijn we richting het Gravenkasteel gestapt waar ik de studentikoze geschiedenis van het kasteel vertelde en het daarna nog eens nazong met onze cantor Gregory. Wij vonden een tussenstop in het druppelkot absoluut noodzakelijk dus bestelden een paar flessen jenever om iedereen van deze wereldberoemde jenever te laten proeven. Geen overbodige luxe zou ik zo zeggen! Hierna was het tijd om ons te begeven naar de vrijdagmarkt waar we een boeiende uitleg kregen van mij over de volksheld

Jacob van Artevelde en nog een terrasje deden. Na de vrijdagmarkt zat de sfeer er dik in en wandelde we al zingend voorbij het graffitisteegje, de Sint-Baafs kathedraal en onze geliefde faculteit om uit te komen in ons stamcafé Artevelde. Ondertussen was het al na 1u 's nachts en was het logische vervolg om ons naar de pere total te begeven waar lombro trakteerde op een vat. Al bij al viel het culturele gehalte goed mee en ik spreek voor iedereen dat we een leuke avond rijker zijn.

Wendy Van Geertruy en Simon Verschaeren, Cultuur 2010-2011

Lombro gaat uit eten

Op donderdagavond 7 november trokken we met een groepje Lombro-vrienden naar de Colmar om eens lekker te gaan eten (en drinken). Een paar woorden om de avond samen te vatten: drank – vrienden – eten – plezier – véééééééééél lachen – de Colmar die ons drankverbruik niet meer aankon (met gevolg: geen drank meer) & niet te vergeten: Jelle en zijn Ad Karafum! Kortom: 't was een geslaagd avondje en degene die niet mee zijn geweest weten niet wat ze gemist hebben ;-) !

Elke, 3e bachelor criminologie

Openingsfuif: Mobnight

An offer you can't refuse.

Daarmee was de toon gezet voor deze speciale avond.

Voor de openingsfuif dit jaar werd er gekozen voor een nieuw concept. Een strenge dresscode (suits & dresses) die gecontroleerd werd door onze buitenwippers zorgde voor een classy sfeertje. Ook de maffiafilms die op schermen rondom werden afgespeeld zorgden ervoor dat iedereen zich in het maffiawereldje waande. De sfeer zat er goed in en het volk stroomde binnen (de drankjes ook :-). Rond half een was het tijd voor de surprise act: de *Let's Go Urban-crew* uit Antwerpen. Dit ensemble dat vorig jaar op Night of the Proms stond verraste de toeschouwers met sexy dance-moves en zware breakdance-stunten. Ondertussen draaiden Cabanu en daarna Phil Monday van sexy R&B via swingers tot commerciële house. Na dat iedereen uitgedanst was werd er door enkele nog naar de Pere Total gestrompeld voor een kleine afterparty. Het was een openingsfuif om niet snel te vergeten.

Legend...- wait for it-... dary!

Saïd Chioua, Feest 2010-2011



OVERPOORT BOWL

Overpoortstraat 38
9000 GENT
09/224.24.18



SECURITAS

Win Win Win!



Wedstrijd! Indien je het antwoord denkt te van het raadsel weten mag je dit mailen naar **schavotje@lombrosiana.be**, vermeld hierbij het antwoord, naam, emailadres en studiejaar. Op een clubavond zal onder het toezien oog van het praesidium een winnaar gekozen worden uit de mensen die het goede antwoord hebben verstuurd. De winnaar ontvangt de dvdbox van de tv-serie Dexter.



*De oplossing van het vorige raadsel was "de duitser heeft de vis". De winnaar is **Annelien Segers** en wint een abbonement op het criminologisch tijdschrift **Panopticon**. Gefeliciteerd!*

Raadsel van de maand november:

In een bepaald huis hangt er boven in de kamer met geen vensters en een gesloten deur een gloeilamp. Beneden in het huis zijn er 3 schakelaars. Slechts één van die schakelaars is verbonden met de lamp, de andere schakelaars doen niks.

Hoe bepaal je welke schakelaar er verbonden is met de lamp? Je mag slechts éénmaal de trap op om naar boven te gaan om de lamp te controleren en nadien met 100% zekerheid te zeggen welke schakelaar er verbonden is met de lamp.

Tips:

- Je mag geen gat maken in het plafond en je kan op geen enkele manier kijken van beneden naar boven. Je moet via de trap naar boven gaan om de lamp te controleren en je mag niet meer terug naar de schakelaars.
- Alledrie de schakelaars in één keer aansteken zal de lamp weliswaar doen branden, maar dan weet je nog niet met 100% zekerheid welke schakelaar verbonden is met de lamp.
- Je moet de schakelaars ook niet openbreken :-)

Met dank aan Rany Aayad.



OFFICIEEL SPONSOR

VAN JOUW STUDENTENCLUB

Lombrosiana



OP VERTOON VAN CLUBLIDKAART VOLGENDE VOORDELEN:

- **2€ KORTING OP HET PIZZA BUFFET**
(elke middag tussen 12:00 en 14:00)
- **20% KORTING OP HET TOTAALBEDRAG**
bij maaltijden met min 10 personen
- **3de PIZZA GRATIS BIJ TAKE AWAY VAN 3 PIZZA'S**
elke korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen

ALLE VOORDELEN ZIJN GELDIG BIJ:

PIZZA HUT GENT CENTRUM
Korenmarkt 34
9000 Gent
Tel: 09 224 42 42

PIZZA HUT GENT-DE STERRE
Pacifiatielaan 6
9000 Gent
Tel: 09 221 22 68

