



'T SCHAVOTJE

Mei/Juni 2008

Woord vooraf	p.4
A bag full of stories	p.5
Praeses dixit	p.8
Watskeburt?.....	p.10
Crimi Actua	p.17
Lombro Sportief.....	p.18
FFFF	p.24
Chill out.....	p.25
Win-win-win-pagina	p.27
Claus, een culturele duizendpoot	p.28
Passie voor Poëzie	p.30



Woord vooraf

Beste criminologen en aanverwanten

Aan alles komt een eind... Met een groter cliché had ik dit Schavotje echt niet kunnen beginnen! Maar toch is het een waarheid als een koe! Een aantal maanden geleden nam ik de functie van scriptor van Lombrosiana op mij. Ik heb maandenlang al mijn gerieven via het Schavotje kwijt gekund, tot groot jolijt of ergernis van jullie, de trouwe lezers.

Dit Schavotje is echter de laatste van mijn hand en tegelijk de eerste van de nieuwe scriptors. Het jonge geweld staat immers te popelen om het van mij, een oude vos, over te nemen. Een frisse wind zal doorheen het Schavotje waaien. Simon Maes en Dimitri Flameng zijn de jonge veulens van dienst. Zij zijn de nieuwe scriptors van Lombrosiana. Lodewijk XV sprak ooit: *Après moi, le déluge*. Na mij de zondvloed. Ik ben iets meer bescheiden dan de Franse koning uit de achttiende eeuw en ik weet dan ook dat na mijn termijn als scriptor de opvolging minstens even goed zal zijn. En wees gerust... het Schavotje is er, en zal er ook blijven!

Voor u ligt het laatste Schavotje van het academiejaar 2007-2008. Voor de Masters onder ons is dit het laatste wat zij voorgeschoteld krijgen. Hen wens ik het allerbeste toe met de volgende stap in hun carrière. Het ga jullie goed! Uiteraard wens ik de eerste, tweede en derde Bachelors ook al het beste toe. Voor hen is dit nog geen afscheid, zij komen volgend jaar terug. Ten slotte wens ik jullie uiteraard ongelooflijk veel succes met de examens. Maak er een onvergetelijke zomer van!

Cheers!

Pieterjan Vandierendonck
uittredend scriptor Lombrosiana



→ Scriptors Lombrosiana 2008-2009:



Simon Maes



Dimitri Flameng

A bag full of stories

Beste lezers,

Wanneer jullie dit lezen ben ik na een jaar hard zwoegen definitief praeses af. Tijd om even terug te blikken op het voorbije jaar dus. Kristof (ex-vice) en ik hadden reeds drie jaar ervaring binnen Lombrosiana, waarvan twee jaar als praesidiumlid. Wanneer vorig jaar een nieuw praesidium moest gevormd worden, hebben we snel even onze hoofden bij elkaar gestoken. Ieder zijn minpunten, ieder zijn pluspunten, maar één ding was zeker: samen zouden we het perfecte duo vormen om een praesidium te leiden.



Dat was ook nodig, want onze doelstellingen waren op zijn minst enorm ambitieus te noemen. Na een jaar als praeses mag ik met trots zeggen dat we op een fantastische wijze gerealiseerd hebben wat we beoogden te realiseren. Aan de start van het academiejaar stond onze nieuwe website online. Iedereen moet eerlijkheidshalve toegeven dat onze site een pareltje is onder de sites van studentenverenigingen.

De hoofddoelstelling van Kristof en mij was om via een optimale communicatie en doorgedreven partnerschap een studentenvereniging te zijn voor alle partners. De samenwerking met onze stamcafés werd 100% geoptimaliseerd. Elke criminologiestudent kreeg vanaf dit jaar korting op alle consumpties in de Pane & Vino. Voorts maakten de nieuwe eigenaars van dit café het mogelijk voor Lombrosiana om onze studenten creatieve, frisse en vernieuwende activiteiten aan te bieden aan studentikoze prijzen. Dit naast ons gamma traditionele activiteiten. Om dichterbij de studenten te komen werd via onze scriptor het Schavotje volledig gerestyled. Via een doorgedreven samenwerking met het secretariaat van de criminologie, onze bibliothecaresse, onze stamcafés en ander academisch personeel kon je ons Schavotje zowat overal terugvinden. Volgend jaar zal die ook opnieuw in digitale versie op de website terug te vinden zijn.

Ook het contact met de proffen was aan een herwaardering toe. Vorige zomer hebben we daar dan ook stevig onze tanden in gezet. Het resultaat mag er wezen. Eindelijk heeft Lombrosiana een vaste stek binnen de

vakgroepraad. Voor Lombrosiana's 50-jarig bestaan trakteerden de proffen ons op een gratis vat. Verder zijn heel wat proffen eindelijk niet langer meer bang om informele contacten met studenten te onderhouden.

U herinnert het u zich misschien nog: Lombrosiana bestond dit jaar een halve eeuw, zoals zopas gesuggereerd. Dit werd gevierd met een heuse Lustrumweek, bruisend van activiteiten. Het Lustrumgegeven was voor ons tevens een mooie aanleiding om de contacten met onze oud-leden op te waarderen. Dat we hierin geslaagd zijn werd laatst nog bewezen op onze allereerste oud-ledencantus. Gezien we door onze Lustrum een centje meer moesten uitgeven, werden we genoodzaakt intens op zoek te gaan naar nieuwe sponsors. Ook dit resultaat mag er wezen. Enkele nieuwe sponsors maakten het elke keer opnieuw mogelijk om ons activiteiten te laten organiseren zonder ons hoofd te moeten breken over financiële zaken. Bovendien voorzagen ze ons, samen met enkele leden die beduidend geld te veel hebben, van een belachelijk grote hoeveelheid gratis vaten. Dank hiervoor.



Als ik dan toch bij mijn dankwoord gekomen ben, wens ik uiteraard eerst en vooral mijn praesidium te bedanken. Sommigen onder de praesidiumleden hebben het ganse jaar alles van zichzelf gegeven. Hierdoor is Lombrosiana op een vlotte manier en zonder al te veel problemen gekomen tot waar we nu staan. In het bijzonder wens ik hierbij uiteraard Kristof nogmaals te bedanken. Ik mag dan officieel als praeses het gezicht van onze vereniging gevormd hebben, Kristof heeft achter de schermen minstens evenveel werk verricht. Ik durf er prat op gaan dat wij zowat het beste praesesduo vormden dat Lombrosiana ooit gekend heeft. Arrogantie? Neen, toch niet.

Ik kan mijn slotwoord niet beëindigen zonder ook de Masters 2007-2008 te bedanken. Als praeses heb ik altijd enorm veel respect en waardering mogen ontvangen van mijn jaargenoten. De Masters vormden dit jaar een enorm hechte groep. Dit merkte je ook aan de opkomst op de Lombro-activiteiten. Veelal mochten we tientallen Masters verwelkomen. Dit heeft me er telkens toe gedreven om alles te blijven geven en het onderste uit de kan te halen. Ook de eerstejaars waren telkens in grote getale aanwezig. Ik persoonlijk vind de schachten van huidig jaar met immense voorsprong de tofste en meest enthousiaste bende die ik ooit geweten heb.

Mijn leukste herinnering aan de activiteiten die Lombrosiana dit jaar heeft gekend, is de dropping. Met een groepje van ongeveer tien man enkele deelgemeenten van Gent onveilig maken, dat is fun! Het grootste deel



van onze groep bestond uit Lombrovoetballers die net een plaats in de halve finale veroverd hadden. Met zatte mannen aan een dropping beginnen kan enkel eindigen op een groot feest. Deze foto werd genomen aan de eerste halte van de dropping. Onze voetbalploeg leek dit jaar net niet de beste te zijn. Laat toch duidelijk zijn dat we dit jaar een teamsfeer gekend hebben die met geen woorden te omschrijven valt.

De kers op de taart was voor mij persoonlijk het galabal, tevens mijn laatste activiteit als praeses. Een fantastische locatie, een optreden van een band waarvoor ik te veel superlatieven zou moeten gebruiken om ze te beschrijven, een goeie DJ, en een zeer mooie opkomst. Mijn praesesjaar was geslaagd.

Tot slot wens ik toch nog even een oproep te doen aan de mensen van het tweede en het derde jaar. Lombrosiana heeft altijd tot doel gehad om de studenten criminologie dichter bij elkaar te brengen. Wees sociaal en kom eens iets meer kennis maken met Lombrosiana, haar leden, en de enthousiaste medestudenten.

Mijn vier jaar in Gent zitten er op. Men zegt dat de studentenjaren de mooiste zijn uit een mensenleven. Ik vrees dat ik dit zal moeten beamen. Dank aan iedereen die mij door aanwezigheid, vriendschap en steun heeft bijgestaan in die vier fantastische jaren.

Tom De Ketelaere
uittreidend praeses Lombrosiana

P.S.: Nog een anekdote die ik jullie niet kan onthouden. Lombrosiana heeft voor het eerst in jaren geen enkel moment in financiële problemen gekend, en... haha, we hebben na 50 jaar een vlaggenstok voor onze vlag!



Praeses dixit

Beste mede-criminologen in spe,

Welkom in de mei/juni-editie (en meteen ook de laatste van dit schooljaar) van jullie maandelijkse Schavotje. Jullie zullen mij in april waarschijnlijk wel al gezien hebben tijdens de verkiezingen van het nieuwe praesidium, maar nu is het officieel: ik, Isabelle Baert, ben benoemd tot de nieuwe praeses van jullie trouwe studentenvereniging Lombrosiana.

Ik zou jullie dan ook allemaal eerst en vooral willen bedanken voor de veelvuldige stemmen. Ik zal mijn best doen om samen met mijn waardige mede-praesidiumleden er een super tof jaar 2008-2009 van te maken. We gaan jullie laten zweten op onze vurige feestjes en sportactiviteiten, jullie van stress ontdoen op onze ontspannende club- en cocktailavonden, zorgen voor een culturele toets en ook voor spanning op onze jaarlijkse dropping. Jullie zijn allemaal welkom, gedoopt of niet, om eens te proeven van deze dimensie van het studentenleven.



April was voor iedereen een drukke maand. De eerste bach'ers die met hun zes examens in het vooruitzicht al zwetend vele uren achter hun bureau hebben gezeten, de tweedejaars met hun taak van Kwalitatieve, de derde bach'ers waren druk in de weer met de stage en de Masters blijven/bleven maar zweten op die thesis. Kortom, ontspanning kwam niet ongelegen.

Sommigen deden dit sportief door wat rondjes te gaan lopen op de 12-urenloop, al dan niet met kleren aan, anderen gingen eens een pintje gaan drinken of kwamen langs op de 70-80-90-fuif, nog anderen gingen er meerdere drinken waardoor de volgende dag iets minder productief verliep. De maand van de aprilse grillen eindigde voor Lombrosiana in schoonheid met ons elfde Galabal. Een prachtige locatie, veel volk, opzweepende ritmes die loeiden uit de boxen van de DJ en de magische stem van frontgirl Eline van coverband Quitny. Dank aan allen voor jullie komst, we waren allen zeer tevreden en hebben ons goed geamuseerd!



De maand mei betekent voor Lombrosiana altijd een hoop aanpassingen.



De schachten zijn ontgroend, de Masters hebben afscheid genomen op hun zwanenzang en het nieuwe praesidium heeft zijn plaats ingenomen. Klaargestoomd om de fakkel over te nemen, vlogen we er meteen in met onze eerste activiteit: Lombro's Drink-up. We laven de dorstigen en raken uitverkocht, wat ons allen uiteraard zeer tevreden stelt. Om het jaar in schoonheid af te ronden, kozen we voor een tweede editie van Sensation Lombro.

Veel leesplezier en een leerrijke, toffe, verhelderende en succesvolle examenperiode toegewenst! Heb je een vraag, wil je wat voorbeelden van examenvragen of een samenvatting, twijfel niet om eens op onze site te komen piepen: www.lombrosiana.be.

En niet te vergeten: Neem genoeg ontspanning!

Studentikoze groeten

Isabelle Baert

praeses Lombrosiana 2008-2009



Watskeburt?

Maart en april brachten ons in tegenstelling tot mei nog geen lentezonnetje. Wat kan je dan doen als het weer niet meezit? Juist, feestjes bouwen in warme en gezellige cafeetjes. Lombrosiana deed uiteraard mee en organiseerde weer voor elk wat wils. Hier herbeleef je de studentikoze activiteiten van de maand maart.

De dropping... separates the men from the boys!

drop·ping (de; droppings; droppinkje)

1. het uitwerpen van pakketten uit een vliegtuig
2. spel waarbij de deelnemers 's nachts op een hun onbekende plaats afgezet worden, met de opdracht zo snel mogelijk naar een bepaald punt te gaan

Bovenstaande is de definitie van een dropping volgens Van Dale. Hoewel wij wat graag sommige "pakketten" graag uit een vliegtuig zouden werpen (en nog wel liefst zonder parachute) zeker nu de examenresultaten – eindelijk – bekend zijn, viel de activiteit van 12 maart uiteraard toch onder de tweede definitie. Maar bij de Lombro is een dropping traditioneel toch nog net even anders: het is een spel waarbij de deelnemers 's nachts op een voor hen onbekende plaats afgezet worden, vervolgens de hun met zorg afgeleverde stafkaart zo fout mogelijk proberen te interpreteren, zich zo snel mogelijk van een niet luttel aantal promille alcohol in hun bloed te voorzien, en men vooral het eerste checkpoint niet probeert te bereiken.



Even traditioneel en obligaat is dat er dan ook wel weer steeds een paar mensen bereid kunnen gevonden worden dergelijke activiteit op poten te zetten.



En zodoende vatten deze moedige zielen post in de Pane&Vino waar onze al even moedige deelnemers tegen acht uur verwacht werden. Stipt als de Lombro is, kuch kuch, konden we dan ook al om kwart voor negen beginnen droppen. Peter Kriske en zijn collega deporteerden de eerste lading ongelukkigen naar het desolate en donkere Lochristi (Lichtelare) alwaar deze onverlaten al

gauw een eerste lichtpunt in de – relatieve – duisternis vonden ... café Lichtelare op 50 meter van de dropzone.

Dankzij de vlotte stuurvaardigheden en het mooie bochtenwerk van onze chauffeurs waren de groepen ruim anderhalf uur later allemaal op weg. Of dat dachten we toch... De eerste groep, die waarschijnlijk dat bewuste café niet gezien hadden, waren na een uurtje zoals gepland aan het eerste checkpoint, de openluchtkapel van Bergenkruis, Destelbergen, aangeland. Na de zegen en enkele opdrachten van onze duistere discipelen Isa en Ulrike die daar post hadden gevat waren zij al aan het middelste deel van de tocht begonnen. Maar een half uur voor middernacht waren zij nog steeds de enige die de kapel hadden weten te vinden. Sponsor Christophe en ik reden met de "bezemwagen" dan maar eens ter controle naar Lochristi, en vonden dan ook een gezellige Lombroclubavond op verplaatsing in eerdergenoemd café.

Uiteindelijk was iedereen dan tegen middernacht toch rond Bergenkruis geraakt, waar de sfeer er goed in zat, en men zich eerder op een collectieve tempus van de Massacantus zou wanen dan op een checkpoint van een dropping. Met bloed, zweet en gelukkig geen tranen kregen we iedereen dan toch terug op weg. Of toch bijna iedereen. We hadden al getalenteerde schachten die het kerstfeestje gezelliger wisten te maken, en één van deze verlichte despoten vond het boze donkere bos niet de ideale locatie om de avond met haar nieuwe vlam door te brengen. Onder het loze motto " ik kan niet meer" bracht Christophe de ongelukkige schacht en haar heimelijke geliefde dan maar terug naar Gent City. Nu wij beter weten, mogen deze schurken de Christophe een bakje bier naar keuze bezorgen.



Ironisch genoeg slaagde het voorlaatste gedropte groepje (Wyseur en co) er dan nog in als tweede het eerste checkpoint te bereiken en bovendien tweedes te arriveren. De anderen, geheergroepeerd, slaagden er – ladderzat uiteraard - dan nog in de weides achter het Reinaartpark in Destelbergen te bereiken, waar Kristof en Tom VB ter hoogte van de Scheldekant post hadden gevat. Voorgenoemd groepje had de regels trouwens verkeerd begrepen, er waren géén bonuspunten voorzien voor het plaatsen van hindernissen. En dus mochten Christophe en ik eerst een lege jeneverfles van een kruispunt plukken en



werd de onderkant van onze wagen blootgesteld aan een gesloopt tafelfoetbalspel dat zich midden op de baan bevond... Stelletje vandalen!

Rond twee uur volgde dan een heropvoering van de processie aan Bergenkruis aan de Scheldekant, zowat veertig totaal bezopen jeugdige onverlaten (uiteraard totaal ontmoedigd door de minuscuul kleine verlichte Gentse torens aan de horizon om het laatste deel aan te vatten) waar niks meer mee aan te vingen viel. Na een paar aanmoedigingen om toch maar aan te zetten – welke uiteraard totaal in dovemansoren vielen – lieten Christophe, Kristof, Tom en ik de onverlaten dan maar achter, en reden wij in een comfortabele warme wagen op 15 minuten terug naar de Pane&Vino. De anderen zouden drie uur later, tegen half vijf in de ochtend, dan ook eindelijk het laatste checkpoint, de Pane&Vino, bereiken.

Niettemin heeft iedereen zich goed geamuseerd! De winnaars: het groepje van den Wrok ofte Yves en dat van Wyseur mogen zich dan ook nog aan een prijzenpakket verwachten! En tot slot zou ik graag speciaal Kriske, de collega van Kriske en Christophe bedanken voor hun moeite en inzet, en natuurlijk ook onze geliefde peters van de Pane et Vino om zolang op te blijven en een warme thuishaven te bieden!

Tekst: Dimitri Claerbout

De Lombrosiana-quiz maakte weer heel wat emoties los

Op 18 maart werd er weer gestreden om de grote eer, namelijk de Grote Lombrosiana Quiz. Tien uitgebreide en vol kennis gevulde groepen gingen de strijd aan met elkaar. Om 20u werd de eerste vragenronde gestart door de quizmaster van dienst, Isabelle. Ook was er een rode draad spel voorzien, met als tip "groenten en fruit". Dit spelletje was voor de ene groep al wat moeilijker dan voor de anderen.

Na een quiz gevuld met koude pintjes, een goed gevulde Pane&Vino, 6 vragenrondes en 2 goed gevonden fotorondes was het tijd om de punten te verdelen en te tellen.

Op een derde plaats met mooie Kiplingtasjes tot gevolg eindigden *Vrienden van de Jury*. *Lords of the Quiz* stierven hierdoor bijna van de zenuwen, maar ze maakten hun naam waar en gingen met de overwinning naar huis, waardoor *Schitterend Ongeluk* op een mooie tweede plaats strandde.

Na de quiz gingen de kandidaten naar de Pere Total om te genieten van het gratis vat dat we voorzien hadden voor onze fervente quiz'ers. Quizmaster Isabelle en mezelf als assistente waren zeer tevreden over een nieuwe geslaagde avond vol plezier!

Tekst: Ulrike Geerts

Geen mietjes toegelaten op Lombrosiana's Rocknight

Soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden:



Professor Gert Vermeulen schittert op de proffentap

Zoals de naam reeds doet vermoeden, is er op deze avond een professor komen tappen in ons stamcafé Pane & Vino. De prof die ons kwam vergezellen was professor Gert Vermeulen. Vanaf 22u is hij vlijtig beginnen tappen van het vat dat ons geschonken werd door de vakgroep! Waarvoor onze grote dank!



Omdat het bier al snel begon te vloeien werd het een zatte avond vol plezier en gezellige en verhelderende gesprekken met onze professor. Lombrosiana dankt de vakgroep voor het vat en laat ons maar gerust stellen dat we het met plezier hebben opgedronken!

Tekst: Ulrike Geerts

Isabelle en Simon naakt op de 12-urenloop

Al vroeg in de morgen stonden ik en enkele sportieve medecriminologen, jaja die zijn er ook nog, zenuwachtig klaar voor het startschot. Eens gegeven liepen we vol goede moed om de beurt een toerke, de ene al wat sneller, de andere al wat trager en jawel jawel sommige nog wat trager... Maar aan inzet ontbrak het vooral niet. Wat nog altijd hetgene is wat telt, dacht ik zo! Ondertussen vloeiden de bonnetjes en jenever rijkelijk voor elke sportieveling en werd het gezelliger en gezelliger in ons tentje, omdat er meer en meer mensen ons kwamen vergezellen.

Het hoogtepunt van de dag was natuurlijk de naaktronde! Waarbij eerst een horde min of meer naakte meisjes kwam langsgelopen, met onder andere niemand minder dan onze eigen (wie anders) Isabelle natuurlijk. Daarna was het de beurt aan Simon bij de mannen, die denk ik gewoon zijn tatoos eens wou showen.

Naast dit alles was er nog een sneeuwpluig voorzien, waar we het kind in ons konden boven halen door op alle mogelijke manieren met een band naar beneden te glijden.

Na afloop van deze zeer geslaagde dag was er natuurlijk nog een afterparty in rara... de Pere Total !

Iedereen die mee is komen lopen, helpen of supporteren: een dikke merci! Dankzij jullie hebben we er een zalige dag van kunnen maken.

Tekst: Maarten Hendriks

Magie op Lombrosiana's elfde Galabal

De smokings en baljurken worden vanonder het stof gehaald en naar de droogkuis gebracht, naarstige oefensessies 'haklopen' en 'das knopen', gloeiend hete telefonen om te vragen of jij toevallig geen rode oorbellen hebt of een witte sjaal, champagne die koel wordt gezet,... Het was weer tijd voor het jaarlijkse galabal!



Dit jaar koos Lombrosiana voor een unieke locatie: de crypte van de Sint-Pietersabdij. Om 21 uur wordt het startschot gegeven en het volk begint toe te stromen. Ook een aantal proffen hebben de avond vrijgehouden om ons te komen vergezellen op wat een spetterend feest zou worden. Na een paar uur is de zaal goed vol en stroomt de wijn en champagne naar hartelust.



Pumps worden uitgegooid, het hoofd is in een hogere sfeer, en de dassen zijn los, uit of rond het hoofd gesnoerd: iedereen laat zich volledig gaan op de hemelse stem van frontgirl Eline van de coverband Quitny en de beats die loeien uit de boxen van de DJ, die weergalmen in de gewelven van de crypte.

Het wordt een ongelooflijk feest met zelfs een tikkeltje magie. Rond 5 uur echter zijn we verplicht de abdij te verlaten en drinken we de laatste teugen van het vat op. Hierna trekt de feestgroep verder naar de Pere Total waar een koffiekoek of een heerlijk pak friet met mayonaise wordt benut. Lombrosiana spreekt van een succes, en dat is voor het grootste deel aan jullie te danken!



Tekst: Isabelle Baert

Alles op op de Drink-up

Stel je volgende situatie voor: je hebt nog redelijk wat flessen sangria, wodka, blue curaçao en andere alcoholische vloeistoffen over van vorige feestjes en je bent bovendien helemaal niet vies van een feestje. De combinatie van deze factoren bracht ons dan ook tot het gouden concept van de 'drink-up': je verkoopt die overgebleven drank aan spotprijzen en maakt er tegelijk een feestje van. Wat niet moeilijk is, want zoals u weet, is het overal waar Lombrosiana komt steeds feest!

Ook deze keer was het er weer 'boenk op', zoals men wel eens zegt. Er werd gedronken en gefeest tot in de vroege uurtjes. En het moet gezegd, de allereerste activiteit van het kersverse praesidium was een waar succes. Mogen we hopen dat al onze activiteiten even geslaagd zullen zijn. Vast en zeker tot dan...

Tekst: Sara Lelie

Eindigen in schoonheid op Sensation Lombro

De rode en witte ballonnen en het rood-witte lint zorgden voor een oogverblindend decor van de Pere Total. Ook de dansvloer was schitterend aangekleed met in rood en wit aangeklede Lombrosianen (en aanhangsels). Het volk stroomde rijkelijk binnen en DJ Meter An zorgde er al snel voor dat de Pere in vuur en vlam stond. Bij nadere observatie bleek echter dat ook bepaalde mensen (ik noem geen namen wegens zwijgplicht!) heel heet stonden (als gevolg van de 'schijven' van DJ An?!)



Het bier werd in overvloed geschonken en gedronken wat leidde tot heel plezierige maar soms ook genante toestanden. Hierbij te vermelden dat onze nieuwe praeses door twee medepresidiumleden naar huis moest worden gedragen. Door anderen werd dan weer intens gezoend en ik moet toegeven dat de trucjes die men tegenwoordig toepast verbazingwekkend goed lijken te werken. "Begint jouw naam met een 'I'? Wel, ik moet het hele alfabet zoenen voor een weddenschap. Wil jij me kussen?" Ongelooflijk?! Maar het werkt! Meer anekdotes kan ik jullie niet vertellen omdat ik zelf ook snel goed beschonken was en dus niet meer in staat was te observeren.



Wij verwachten jullie volgend jaar op onze derde editie van 'Sensation Lombro' in hét ultieme danscafé van Gent City namelijk de Pere Total. Be there or be square!

Tekst: Joke Bauwens

Meer foto's van de activiteiten van Lombrosiana vind je op de website op www.lombrosiana.be.

Crimi Actua

Ons Belgenlandje is lang niet vrij van criminele misdadige feiten. Gelukkig maar, waarvoor zouden we nu anders Criminologie studeren? Hieronder vinden jullie een kort overzicht van de meest recente gebeurtenissen, criminologisch gerelateerd uiteraard, waarover je als toekomstig criminolo(o)g(e) moet kunnen meespreken! Zie dit als een aanzet tot discussie met je vrienden tijdens de (pauzes van de) lessen of laat je mening over onderstaande feiten achter op ons studentenforum (op www.lombrosiana.be).

Een 24-jarige man uit Sint-Niklaas die beelden van een politiecontrole op de website YouTube had geplaatst, moet van de rechter een maand de cel in voor smaad aan de politie. Hij heeft ook een boete van 550 euro gekregen. De man was met zijn bromfiets door de politie tegengehouden voor een snelheidscontrole. Hij had die actie stiekem gefilmd met zijn gsm en op het Internet geplaatst.

De 22-jarige man uit Oostkamp die twee jaar geleden een anonieme dreigmail had gestuurd naar het Witte Huis heeft opschorting van straf gekregen. In oktober 2006 stuurde de jongeman vanuit de bibliotheek van Oostkamp een e-mail naar het Witte Huis en de FBI. Hij gaf zich uit voor Osama bin Laden en dreigde met een chemische aanval. De FBI kon er echter niet mee lachen en begon met een onderzoek. Enkele dagen later werd de dader geïdentificeerd en werd hij midden in de nacht door agenten uit zijn bed gelicht.

In Antwerpen heeft de politie een man opgepakt die een arbeider op een bouwwerf te lijf was gegaan. De man gaf de arbeider een zware trap in de buik. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. Bij de arrestatie was de man erg agressief. Hij verwondde twee politieagenten. Ze zijn vier dagen arbeidsongeschikt.

In Maastricht, in Nederlands-Limburg, komt er voorlopig enkel een beperkt proefproject met één coffeeshop aan de rand van de stad. Dat heeft Gerd Leers, de burgemeester van Maastricht, gezegd op een debatavond in Lanaken. De coffeeshops in Maastricht zijn al lange tijd het onderwerp van een hevige discussie tussen de Nederlandse stad en de Belgische grensgemeenten. Maastricht wil de coffeeshops in de stad uit het centrum weren en naar de rand van de stad verhuizen, dichterbij de Belgische grens. Dat is zeer tegen de zin van de Belgische grensgemeenten. Zij vrezen voor te veel overlast.

Lombro Sportief

HEREN MINIVOETBAL (1/8^e FINALE IFK-COMPETITIE)

10/03/2008 - Lombrosiana 1 klopte VEK 3 in het minivoetbal in de vorige ronde met overtuigende 4-1 cijfers. Op maandag 10 maart speelden onze minivoetballers dus de 1/8^e finale tegen VLK 3. Al snel werd duidelijk dat het VLK zijn beste ploeg de zaal ingestuurd had en niet hun derde ploeg, zoals hun naam zou voorspellen. Lombrosiana 1 moest maar liefst 3 van de 8 opgeroepen spelers missen met ziekte en blessures. Daardoor waren de roodwitten slechts met 5 spelers, net genoeg dus, maar vervangingen waren duidelijk niet mogelijk. Ondanks deze ongelukkige situatie speelde Lombrosiana 1 een zeer verdienstelijke wedstrijd. We overlopen de belangrijkste fases van de wedstrijd...



Lombrosiana 1 – VLK 3 : 3-6

Lombrosiana	Yannick schiet centimeters naast.
Lombrosiana	3 spelers kunnen een mooie combinatie niet verzilveren.
VLK 3	Een schepcorner zorgt voor de 0-1.
VLK 3	Snelle counteraanval: 0-2.
Lombrosiana	Wesley gaat goed door op een hoge bal en scoort: 1-2.
VLK 3	Opnieuw een snelle tegenaanval: 1-3.
VLK 3	Lombrosiana wordt even weggetikt: 1-4.
VLK 3	Kenny maakt een fout. De penalty wordt gescoord: 1-5.
Lombrosiana	Een schot van Wesley wordt nog net uit doel gehouden.
VLK 3	De bal verdwijnt naast Kenny in doel: 1-6.
Lombrosiana	Yannick zet zich door, Nick knalt knap binnen: 2-6.
Lombrosiana	Wesley legt goed af tot bij Tom die scoort: 3-6.

Kern: Tom Van Bouwel, Nick Faes, Kenny Caekebeke, Wesley Van Camp en Yannick Geluykens.

HEREN VOETBAL (KWARTFINALE IFK-COMPETITIE)

12/03/2008 - Door de schitterende (!) overwinning van Lombrosiana 1 in de 1^e ronde van de voetbalbeker (zie vorig Schavotje), mochten onze jongens ook nog in maart het voetbalveld op om mee te strijden naar meer bekercsucces. Deze keer werd er niet in poules gespeeld zoals in de 1^e ronde. Nu zou één wedstrijd beslissen over de kwalificatie of uitschakeling. Tegenstander van dienst was de torenhoge favoriet voor de eindzege, het HILOK (de leraren Lichamelijke Opvoeding). Hoe Lombrosiana het er van af bracht, lees je hieronder...

De wedstrijd begon en al meteen werd het duidelijk dat het HILOK over een zeer sterke ploeg beschikte. Technisch waren ze heel sterk, vooral centraal met enkele dribbelwonders. Kansen leverde dat in de openingsminuten echter niet op. Lombrosiana ving het HILOK goed op en kwam er na 5 minuten een eerste keer uit. Yannick stak de bal diep en Pieterjan kon meteen alleen op de keeper afgaan. Lombrosiana wist dat het de eventuele kansen die het zou krijgen, ook moest afmaken. Meteen kregen de rood-witten dus een zeer goede kans en **Pieterjan** maakte de kans koel af met een overhoeks schot: **1-0**. Lombrosiana stond zowaar op voorsprong tegen het grote HILOK!

Het HILOK speelde nu een versnelling hoger maar kwam slechts tot enkele ongevaarlijke schotjes uit de tweede lijn. Gelegenheidsdoelman Michiel kreeg niet al te veel werk, mede dankzij een ijzersterk spelende Lombrosiana-verdediging met Davy, Arno, Tom en Kenny 'De Zeis'.

Het HILOK nam de overhand met de rust in zicht maar de laatste pass kwam er zelden goed uit. Zo kon Lombrosiana zonder al te veel problemen de 1-0 voorsprong behouden tot aan de rust.

Na de rust ging het HILOK nog aanvullender spelen waardoor ze achterin ruimte lieten voor het rood-witte spitsenpaar. Yannick ging achter een diepe bal aan en kwam oog in oog met de doelman. Zijn lob ging een metertje naast. Niet veel later kon Pieterjan opnieuw op de keeper afgaan, maar deze keer plaatste de spits de bal centimeters naast.

Het HILOK beet de tanden stuk op het compacte spel van Lombrosiana en was nauwelijks gevaarlijk in de zestien van Lombrosiana. Eén keer was het dan toch bijna raak voor het HILOK. Een voorzet werd stevig op doel gekopt maar Michiel hield de bal met een miraculeuze redding uit zijn doel.

Ondertussen verzuimde Lombrosiana om het af te maken. Yannick en Tom lieten twee zeer goede kansen liggen waardoor de stand nog steeds 1-0 bleef. Langzaam kwam het einde en de stunt in zicht!

Vijf minuten voor tijd kreeg kon het HILOK dan toch scoren. Een bal raakte niet uit de zestien en een spits trapte het leer onhoudbaar tegen de netten: **1-1**. In de slotminuut wou het HILOK dan nog de zege behalen maar Lombrosiana hield dapper stand.

Na de reguliere speeltijd stond het dus 1-1. Gemengde gevoelens namen de overhand. Sowieso is het een fantastisch resultaat om strafschoppen af te dwingen tegen het HILOK. Anderzijds kreeg Lombrosiana genoeg kansen om er 2-1, 3-1 of zelfs 4-1 van te maken.

Net zoals in de 1^e ronde (tegen Politeia) zouden penalty's dus over winst of verlies beslissen. Dat een strafschoppenreeks steeds weer voor de nodige spanning, ontlading en dramatiek zorgt, hebben de spelers en aanwezige supporter opnieuw aan de lijve kunnen ondervinden. Om de spanning hier op papier te kunnen weergeven, overlopen we de 10 zenuwslopende penalty's. Lombrosiana mocht de eerste strafschoep nemen...

Lombrosiana	Stefaan	1-0	goal
HILOK	x	1-1	goal
Lombrosiana	Niels S	2-1	goal
HILOK	x	2-2	goal
Lombrosiana	Tom	3-2	goal
HILOK	x	3-3	goal
Lombrosiana	Niels D	4-3	goal
HILOK	x	4-4	goal
Lombrosiana	Kenny	5-4	goal
HILOK	x	5-4	mis

De vijfde schutter van het HILOK trapte tegen de deklat en dat betekende dat Lombrosiana (aka David) het grote HILOK (aka Goliath) uit de beker had gewipt! Het feest barstte dan ook los in de kleedkamer! Het HILOK droop wel zeer stil af...

Kern: Michiel Kempinck, Davy Ben Tahar, Kenny Caekebeke, Tom Van Bouwel, Arno Gybels, Kristof Sys, Niels Scheerlinck, Niels Deriemaecker, Stefaan Springael, Yannick Geluykens, Pieterjan Vandierendonck en Nick Faes.



HEREN VOETBAL (HALVE FINALE IFK-COMPETITIE)

19/03/2008 – De week nadien mochten de Lombrosiaanse krijgers opnieuw het veld op voor de **halve finale**. De roes van de overwinning tegen het HILOK zat nog in sommige hoofden en enkelen droomden al van een mogelijke finale. De tegenstander van Lombrosiana in de halve finale was Filologica, die in hun kwartfinale het VRG verpletterden met maar liefst 5-0. Lombrosiana was dus meteen gewaarschuwd. Daarbovenop kan Filologica beschikken over een trouw en vooral luidruchtig supporterslegioen. Lombrosiana deed niet onder en bracht ook de nodige supporters op de been voor deze voetbalkraker van formaat.

De match begon in een uitbundige sfeer. Beide supporterslegioenen trachtten elkaar te overklassen en dat uitte zich ook op het veld. De wedstrijd begon gespannen en beide ploegen tastten elkaar wat af.

Maar voordien is gebleken dat Lombrosiana het sterkst is als het uit het niets kan komen. En ja, ook nu was dat het geval. Een bal bleef voor het doel van Filologica hangen en **Wesley** zette er zijn voet tegen waardoor de bal in doel verdween: **1-0**. Lombrosiana kwam dus opnieuw op voorsprong. De supporters van Filologica hadden dit duidelijk niet verwacht en werden zeer stil.

De spelers van Filologica lieten dat echter niet aan hun hart komen en bij de eerstvolgende kans stond de stand opnieuw in evenwicht: **1-1**. Lombrosiana werd koud gepakt door de felle aanvalsdrijf van de Filo's. Nauwelijks 5 minuten later boog Filologica de achterstand al om tot een voorsprong. De Lombrosiana-verdediging kon niet voorkomen dat een Filologica-spits scoorde: **1-2**.

Even ging de Filologica-storm liggen en kon Lombrosiana weer wat combineren. Bij de eerstvolgende grote kans was het opnieuw prijs voor de rood-witten. **Samet** kon aanleggen van uit de tweede lijn en trapte de bal heerlijk voorbij de Filo-doelman: **2-2**.

Lombrosiana was dus zeker de evenknie van Filologica en speelde goed mee. Ondanks de grote inzet van de Lombrosianen trokken de Filo's opnieuw richting het doel van Michiel. Lombrosiana kreunde onder de druk en kreeg net voor rust nog twee tegendoelpunten: **2-3** en **2-4**. Lombrosiana lag niet al te veel onder maar Filologica bleek zeer efficiënt voor doel waardoor zij met een voorsprong de rust in gingen.

Na de rust controleerde Filologica het spel en Lombrosiana kon nog weinig aanvallend voetbal op de mat leggen. Pieterjan probeerde nog een strafschop te versieren maar de scheidsrechter zag er geen fout in.

Ondertussen eiste het zware voetbalseizoen zijn tol bij enkele spelers. Samet en Wesley moesten vroegtijdig geblesseerd naar de kant waardoor

Lombrosiana twee balvaste spelers verloor. Filologica hield het spel goed gesloten en kwam er af en toe nog gevaarlijk uit. Op één van die aanvallen konden ze opnieuw scoren en legden ze zo de match in een definitieve plooi: **2-5**. Lombrosiana snakte naar adem en het eindsignaal, maar kreeg toch nog een zesde goal om de oren: **2-6**. Het feestje in het Filologica-kamp begon want dit was het einde van de wedstrijd. Lombrosiana streed voor wat het waard was maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Filologica.

Kern: Michiel Kempinck, Davy Ben Tahar, Kenny Caekebeke, Samet Özel, Tom Van Bouwel, Arno Gybels, Wesley Van Camp, Niels Deriemaecker, Stefaan Springael, Yannick Geluykens, Pieterjan Vandierendonck, Nick Faes, Kristof Sys, Niels Scheerlinck en Jens Van De Velde.

Na de wedstrijd zagen we toch enkel blije gezichten bij Lombrosiana. Stef kreeg het even moeilijk toen hij besepte dat dit de allerlaatste wedstrijd was die hij voor Lombrosiana speelde, net als de andere laatstejaars Michiel, Davy, Kenny, Niels D, Pieterjan en Kristof.

Dit was een voetbalcampagne om trots op te zijn! Het was een eind geleden dat Lombrosiana nog zo ver doorstootte in de beker. Het was dan ook een mooi afscheid aan de laatstejaars en meteen een motivatie naar de volgende jaren toe!

Een extra dank gaat uit vanwege alle spelers naar de talrijk opgekomen supporters! Barbra stond er in weer en wind en heeft de Lombrosianen trouw blijven volgen, al van bij de allereerste wedstrijd tegen Politeia. In de finale kregen we dan nog de steun van vele Lombrosiana-sympathisanten. Een dikke merci!

Redenen genoeg dus om er na de match een stevig feestje van te maken. Dat het een onvergetelijke campagne was, dat wisten we al. Maar dat het



een onvergetelijk feestje geworden is, dat zou later op de avond blijken. Soms zijn beelden beter dan woorden. Daarom geven we jullie een kijkje achter de schermen van het grootste Lombrosiana-kleedkamerfeest ever!

Lombrosiana Voetballers 2007-2008



FFFF

Het studentenforum is zo vurig als een uitbarstende vulkaan. De *F*cking Foolish Forum Facts* blijft dan ook een succesvolle rubriek. Hou je vast voor een nieuwe portie versgebakken forumquotes.

'Joey', zeg eens iets logisch...

Terrasje doen met Burbs. Terrasjes zijn leuk. Burbs is leuk. Terrasjes doen met Burbs moet dan wel leuk zijn.

Wat maakt bright and shiny 'Babarr' gelukkig?

Met mama's bankkaart een kleedje en bijpassende muiltjes zoeken voor het trouwfeest zaterdag van mijn nicht en haar hubby ^^ I is looking classy!

Wat doet 'Jeanke' terwijl alle studenten studeren?

Int park gaan liggen en genieten vant zonneke...

Waar schuilt het gevaar voor 'Couckieboy'?

Veel te veel tijd aan het verdoen op Facebook...

Het drukke leven van 'Julleke'...

Moe! 6u15 opstaan, trein naar Kortrijk, naar Gent, naar Unief, naar Brussel, naar bib, naar Gent, naar Kortrijk, terug naar Izegem, 19u17 eindelijk thuis.

'Number 9' weet wat goed is.

Naar Honey kijken. tIs al lang nie meer voor de film zu, die hebbek al 20 keer gezien maar mmmmmmm Jessica Alba!

Kunnen we 'Shadow' tot iets verleiden?

Misschien een uitdaginkje: als hier [op het forum] op één nacht, let us say tussen 1u en 6u (de echte nachtelijke uren) meer dan 10 verschillende posters hun kriebel zetten, dan... euh... ja kweet nog nie wat dan. Nog keer over denken...

'Joey' betekent 'logisch'...

Ik kan in mijn jas. Mijn jas kan ik mijn rugzak. Dus ik kan in mijn rugzak.

Dit en veel meer volstrekke nonsens vind je op het forum op de website www.lombrosiana.be. Al moet het gezegd worden dat er ook wel erg veel nuttige informatie op het forum verschijnt. Kortom, go check it out!

Chill out

Woordzoeker (landen)



Zoek de volgende landen:

DENEMARKEN – DUITSLAND – ECUADOR – IRAN – JAMAICA – JAPAN –
KAZACHSTAN – KENIA – KROATIE – MALI – NEDERLAND – NIGER –
OOSTENRIJK – PANAMA – PERU – POLEN – QATAR – SOEDAN –
SRILANKA – TOGO – TSJAAD – TUNESIE – ZWEDEN – ZWITSERLAND.

De overgebleven letters vormen nog twee landen:

..... &

Tom Cartoon (www.tomcartoon.be)



POLITIE BRUSSEL-ZUID NIET VIES VAN DRUGS

Sudoku

6			3					1
	4	7	8	2			3	
5	3					2		
			6	4				
		5				9		
				1	2			
		1					9	6
	5			3	9	1	7	
7					1			5

Win-win-win-pagina

Het academiejaar is voorbij. De prijzenpot is leeg. De laatste wedstrijd in maart leverde echter ook nog 3 gelukkige winnaars op. Ere wie ere toekomt natuurlijk en daarom krijgen zij hier nog hun verdiend plaatsje.

Winnaars maart (oplossing: Herderstasje)



Sylvie Foulon
2^e Bachelor
- *Million Dollar Baby* -



Sarah De Bie
2^e Bachelor
- *Paradise Now* -



Kenny Caekebeke
Master
- *The Wind That Shakes The Barley* -

CCS-IT www.ccs-it.be info@ccs-it.be
GSM: 0473 67 85 67

Brusselsesteenweg 220 - 9230 Wetteren
In samenwerking met SMCit



Voor al uw informatica-behoefte

- Hardware
- Software
- Netwerken
- Internet

Herstellingen alle merken in eigen atelier, of bij u thuis

Claus, een culturele duizendpoot

Beste cultuurliefhebbers,

Woensdag 19 maart 2008 was de dag dat België een literair monument verloor. **Hugo Claus** is niet meer. Hij werd 78. Met zeven Staatsprijzen - vier voor toneelletterkunde, één voor poëzie, één voor verhalend proza en één voor zijn volledige oeuvre - en met een Prijs der Nederlandse Letteren is Hugo Claus de meest gevierde van alle Nederlandstalige auteurs. Hij geldt als een van de meest productieve en veelzijdige Vlaamse kunstenaars omdat hij eveneens een interessante bijdrage tot de poëzie, schilderkunst en de film leverde. Dit is een hommage aan Hugo Claus, waarbij we nog eens terug denken aan deze fantastische mens.



*Mijn vrouw, mijn heidens altaar,
Dat ik met vingers van licht bespeel en streef,
Mijn jonge bos dat ik doorwinter,
Mijn zenuwziek, onkuis en teder teken,
Ik schrijf je adem en je lichaam neer
Op gelijnd muziekpapier.*

*En tegen je oor beloof ik je splinternieuwe horoscopen
En maak je weer voor wereldreizen klaar
En voor een oponthoud in een of ander Oostenrijk.*

*Maar bij goden en bij sterrenbeelden
Wordt het eeuwige geluk ook dodelijk vermoeid,
En ik heb geen huis, ik heb geen bed,
Ik heb niet eens verjaardagsbloemen voor je over.*

*Ik schrijf je neer op papier
Terwijl je als een boomgaard in juli zwelt en bloeit.*

Hugo Claus (Ik schrijf je neer)



ets van Hugo Claus:
'Europa en de stier'



Hugo Claus (1929-2008)

*De aarde danst op haar wolken
met het geroezemoes van de middenstand
Ultragolven bereiken mij niet meer
ook niet die van het erbarmen.*

*Kan een gedicht denken?
In welke zin?
De aarde is er
voor het koesteren van klei, voor
het boetseren van gedachten
Kijk in mijn ogen!
Blijf niet wachten en verachten!*

*Door louter makelij
Kan de dichter zijn vel redden.*

Het vers zwelt, bloeit, spat.

Hugo Claus (De aarde danst op haar wolken)

Passie voor poëzie

Niels Scheerlinck, een student uit onze eigen criminologie-rangen, krijgt het laatste poëtische woord van dit Schavotje-jaar. Dat er heel wat talent rondloopt in onze eigen opleiding, bewijst deze jongeman hier. Een boodschap vol romantiek, vol passie, vol gevoelens.

Afsluiten in stijl, heet dat dan...

*Als bloeiende rozen,
en sprankelend water
heeft mijn hart jou gekozen.
Zo heel bijzonder,
vul je mijn hart met liefde
als een heel klein wonder,*

*Elke dag opnieuw ben jij de zonnestraal,
die mijn hart doet zingen,
wat een pracht en praal,
En elke dag moet ik me dwingen
om eens niet aan jou te denken.
Vandaag wil ik jou ook een cadeautje schenken.*

*En dit voor een speciale vrouw,
die ik diep vanbinnen,
heel graag willen zou.*



In samenwerking met...



